

Onderweg

**Parochie
HH. Twaalf
Apostelen**

December 2014
Januari 2015
Jaargang 3 - nummer 1

IN DIT NUMMER O.A.

Platvormoverleg

Heilige Plaatsen

Actie Kerkbalans

**In de spotlights:
Gonnie Aagten**



Inhoud:

Jaargang 3 , nr. 1

Colofon	2
Van de pastores	3
Impulsdag bezoekvrijwilligers / Caritas / Actie Kerkbalans	4
Van de bestuurstafel / Periodieke gift / Parochiegrenzen	5
Clusterverband / Kerstboekje / Platformoverleg	6
Heilige Plaatsen / Activiteitenrooster	7
De Hokjesman / Kerstgedicht	8
In de spotlights: Gonnie Aagten	9
Kerstsamenzang / Heiligen-beeldmuseum / The Passion	10
Bijlage vieringschema	11

Uit de geloofsgemeenschappen

Baak	12
Borculo	13

Vieringschema

Uit de geloofsgemeenschappen

Hengelo	16
Joppe	17
Keijenborg	18
Lochem	19
Olburgen	20
Ruurlo	21
Steenderen	22
Vierakker	23
Vorden	24
Zutphen	25

Kidz & Teenz	26
Ons Erfgoed: Kerkhof van de H. Willibrordkerk in Vierakker	28

Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 2: 26 januari 2015

(betreft periode 31 januari - 15 maart 2015)

inleveren kopij tot 5 januari 2015

Kerstmis

Kerstmis staat voor de deur en voor u ligt het Kerstnummer van Onderweg. Het eerste nummer van de derde jaargang alweer. Zoals velen van u weten zoeken we al een tijdje naar uitbreiding van de redactie en ik ben verheugd te kunnen melden dat dat voor een deel gelukt is! Magda van Ommen is toetreden tot de redactie van Onderweg. Niet als secretariaatsmedewerkster, maar gewoon als parochiaan. Want dat is ze natuurlijk ook. Welkom in ons midden Magda, je hebt je waarde voor dit nummer al ruim bewezen. De nieuw opgenomen activiteiten kalender is er een voorbeeld van!

Hoe dan ook, het nieuwe nummer van Onderweg is weer van de persen gerold en het staat vol met activiteiten rond de Kerstdagen. 'Fijne Feestdagen' hoor je tegenwoordig vaak, en dat klinkt niet alleen veel moderner dan 'Zalig Kerstfeest', het betekent ook iets heel anders. Nu zijn het natuurlijk ook feestdagen, Kerst en Oud en Nieuw, met voor velen ook een paar extra vrije dagen. Er zijn veel vieringen in de kerk, maar er is ook van alles buiten de kerk: familiebijeenkomsten, carbid schieten, oud- en nieuwjaarsbijeenkomsten en ga zo maar door. Fijne feestdagen. Niets mis mee!

Maar Kerst is veel meer. En daarover gaat het in de kerk. We hopen dan ook dat we met zijn allen ook daár ruimte voor hebben tijdens de feestdagen. Ik wens u allen, namens de gehele redactie, een Zalig Kerstfeest.



Theo Lam

Telefoonnummer voor:

**Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638**

Bestuur Parochie HH. Twaalf Apostelen:

F.G.C.M. Hogenelst, pastoor; voorzitter
Mr. P.H.A.J. Cremers, vice-voorzitter;
 portefeuille begraafplaatsen
Mevr. M-C.E. Bonga-Tulleken, secretaris
G.A.G. Stolwijk RA, penningmeester
Mevr. C.A.L.S. Peterse-Giesen, portefeuille
 personeels- en vrijwilligersbeleid
T.J.G.M. Lam, portefeuille communicatie
H.G.J. Heuver, portefeuille gebouwen



Contactgegevens Parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team:

F.G.C.M. Hogenelst, pastoor,
 Kerkstraat 9; 7256 AR Keijenborg
 Tel. spreekuur: woensdag 13.00-14.00 uur en
 donderdag 18.00-19.00 uur. Tel. 0575 461314
 Email: f.hogenelst@12apostelen.nl

J. van Kranenburg, pastoraal werker,
 tel. 06 51 23 03 05
 p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen.
 Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl

M.J.B. Peters-van Langen, pastoraal werker,
 tel.: 06 29 40 53 03
 p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
 Email: m.peters@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie:

Mieke Degen en Magda van Ommen
 Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
 Tel.: 0575 711310;
 dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
 Bankrekeningnr.: NL97RABO0155113046
 Email: secretariaat@12apostelen.nl.
 Website: www.12apostelen.nl

Assistentie Pastoraal Team:

Diaken V.Th.Th. ten Bruin:
 Bremweg 4, 7217 RR Harfsen.
 Tel.: 06 18581803;
 Email: t.tenbruin@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. Oude Groen
 Morsmanshof 119; 7271 KC Borculo,
 Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
 Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320.
 Email: g.oudegroen@12apostelen.nl

M. te Morsche,
 parochiemedewerkster,
 Tel.: 06-47116409;
 Email: m.temorsche@12apostelen.nl

G.J.A.M. Spekkink-Beunk,
 parochiemedewerkster,
 Tel.: 0575-461146;
 Email: g.spekkink@12apostelen.nl

M.J. Storteler-Wopereis,
 parochiemedewerkster,
 Tel.: 0573-453001;
 Email: m.storteler@12apostelen.nl

COLOFON

Redactie:

Frank Elschoot Jaap van Kranenburg
 Theo Lam Magda van Ommen
 Huub Winkeler Joseph Wissink

Onderweg verschijnt 8 x per jaar

Bankrek.nr.: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan Onderweg

Internet: **www.12apostelen.nl**

Email: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving: Repro Design, Zutphen

Druk: Drukkerij Tesink

Foto omslag: Kerstgroep Lochem

Kleine foto: Berg van de Zaligsprekingen
 (blz. 7)

Kerst, Kerstkind, Kerst kind... Gods kind

Wat betekent de komst van dit kind voor u, voor mij?

Elk jaar vieren we weer Kerst. En elke keer betrap ik mij erop dat het voor mij niet zo vanzelfsprekend is. Ja, ik weet Kerst wordt gevierd, dat staat op alle kalenders, daar krijgen we vrij voor en de meeste mensen hebben die dagen ook vrij. Vrij om naar eigen inzicht in te vullen. Iedereen is vooraf druk in de weer met het bedenken van hoe het dit jaar gevierd zal gaan worden.



Kerstgroep Keijenborg

Maar zoals gezegd, voor mij is het niet zo vanzelfsprekend, ook al moet ik soms vier verschillende overwegingen schrijven, passend voor elke soort viering en geloofsgemeenschap, en moet ook ik de boodschappen en de plannen vooraf bedenken, hoe gaat het dit jaar, zijn we alleen met het eten of krijgen we eters?

Maar dat alles zijn de randzaken eromheen.

Elk jaar komt voor mij de vraag weer; wat zegt mij dit Kerstkind, wat vier ik met Kerst en wat betekent het voor mij persoonlijk.

Want hoe je het ook wendt of keert, voor mij en voor iedere gelovige, is Kerst een persoonlijke vraag; wat zegt de komst van dat kind mij of u, persoonlijk. Wat vier ik eigenlijk.

Toen onze zoon 2 1/2 jaar was begroette hij de kerstvisite aan de deur met...: "Het is feest, Jezus is jarig." Mooi hoe een kind Kerst viert, maar voor ons volwassenen zal het toch wel iets meer zijn dan het vieren van Jezus' verjaardag?

Voor mij betekent Kerst meer dan een verjaardag vieren. Ik probeer me steeds opnieuw te verbinden met Jezus, wiens geboorte we vieren. En dan zie ik de noodzaak dat Zijn Boodschap nog steeds uitgedragen moet worden, in woord en daad. Er zijn nog steeds mensen die moeten vluchten van huis en haard, die wanhopig zoeken en smeken om opvang, om hulp. Op vele plekken in de wereld is er oorlog, is er armoede en hebben mensen honger. En dan zie ik de dingen die om mij heen gebeuren, de mensen die ik onderweg ontmoet. Mensen wiens hele leven op de kop staat door ziekte of het overlijden hun man, vrouw of kind, vader of moeder. Mensen die verschrikkelijk eenzaam zijn en niet uit dat isolement komen. Of zij die worstelen om het hoofd boven water te houden, verschillende baantjes naast hun werk hebben en de vele rekeningen die ze hebben niet kunnen betalen. Ook voor hen wordt het Kerst. Wat betekent dan de komst van dit Kind voor hen? Dan denk ik aan waarom Gods Zoon op aarde kwam, de

tijden zijn niet veel anders. De boodschap van Johannes de Doper is vreugdevol. Zij kondigde immers de tijd van Gods genade aan, maar zij is ook vervuld van ernst, want de mensen kunnen op de komende genade 'ja', maar ook 'nee' zeggen. 'Bekeert u' ofwel wendt uw geest om, ga anders, nieuw denken en wel zo dat uw innerlijk verandert en heel het uiterlijk leven er door veranderd wordt.

Gods Zoon Jezus kwam met de belofte van toekomst, vrede, gerechtigheid. Door Jezus leren wij God kennen. De geboorte van Jezus is geen herinnering, geen herdenken maar een ontmoeting met God. Zijn komst hier en nu, Gods openbaring in uw, in mijn leven.

God komt persoonlijk naar ons toe. Willen wij, u en ik, Hem ontvangen? Is Hij welkom in ons, in uw en in mijn leven, in het hart van de mens? Het is de verblijfplaats bij uitsteking van Christus zelf. Vanuit het hart leeft men, kiest men, doet men dingen, laat men dingen ... vanuit Christus.

En dat vier ik met Kerst en dat is voor mij de betekenis van dit Kerstkind voor mij, Gods komst in mijn leven. En dat mag ik elke dag ervaren en daartoe voel ik me elke dag uitgenodigd om het te vieren, maar ook het te leven in woord en daad. Mede namens pastoor Fred Hogenelst en pastoraal werker Jaap van Kranenburg, wens ik u allen een Zalig Kerstmis.

Marga Peters, pastoraal werker



Impulsdag bezoekvrijwilligers

De **IMPULSDAG** voor de vrijwilligers van alle bezoekgroepen in onze parochie vond deze keer plaats op dinsdag 28 oktober in 'De Horst' te Keijsburg. De heer Harry Scharrenborg, diaconaal werker van het Aartsbisdom Utrecht, verzorgde deze ontmoetingsdag.

Het thema was: 'Delen maakt rijker'. Harry bracht ervaringen en nieuwe inzichten op heel gemakkelijke wijze dicht bij de vrijwilligers: "Probeer vol - ledig bij mensen op bezoek te zijn. Maak je zelf eerst leeg om zo volle aandacht te hebben voor de ander".

Gevoelens werden uitgesproken in een stemming van rust en samenzijn; er was veel herkenning. De dag werd afgesloten met een vesperviering in de naastgelegen St. Jan de Doperkerk. In de viering werden ervaringen en inzichten in zes voorbeden, door zes vrijwilligers, bij God gebracht. De deelnemers waren vol lof over deze dag.



Jongerenstages in samenwerking met de lokale Caritas werkgroepen

Het Isendoorn College stelt zich vanuit haar identiteit tot doel om de lokale kerkelijke Caritas organisatie meer te betrekken bij hun maatschappelijke stages. Jongeren blijken erg vaak te kiezen voor stages in de directe omgeving van Zutphen terwijl er lokaal vaak veel meer projecten zijn die vrijwillige hulp goed kunnen gebruiken. Het gaat erom de jongeren te interesseren en te betrekken bij de maatschappelijke noden binnen de lokale gemeenschap. Wij denken dat de lokale Caritas een perfecte partner is/kan worden voor deze jongeren.

Het betreft leerlingen van 15, 16 jaar die zitten in 4 HAVO of 4 VWO van het Isendoorn College. Zij dienen zelfstandig een individuele stage te kiezen. De duur van de stage is minimaal 20 klokuren binnen een periode van 3 maanden en dient buiten schooltijd voldaan te worden. Zij wonen veelal binnen een straal van 15 km. rondom Zutphen.

Deze activiteiten richten zich o.a. op (vereenzaming van) alleenstaande ouderen, hulp in verzorgingshuizen, lokale initiatieven van maatschappelijke zorg, (basis)onderwijs, hulp aan vluchtelingen/asielzoekers, activiteiten waarbij de sociale cohesie binnen het dorp versterkt wordt/groeit, jongerenwelzijnswerk (b.v. scouting), avondvierdaagse, wandelactiviteiten voor jong en oud, ondersteuning kerkelijke vieringen en andere activiteiten. Hulp bij het bouwen van de levende kerststal in Joppe is hier een goed voorbeeld van.

PCI HH. Twaalf Apostelen
pci@12apostelen.nl



Actie Kerkbalans

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. In de loop van januari ontvangt u een brief van uw geloofsgemeenschap met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor uw geloofsgemeenschap en onze parochie van essentieel belang: het is maar liefst 35 % van de hele begroting!

Het is voor uw geloofsgemeenschap en onze parochie belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We hopen dus dat we weer op u mogen rekenen.

Het thema van de actie Kerkbalans voor het jaar 2015 is 'Mijn kerk...'. Vult u zelf maar in: Mijn kerk inspireert, helpt, bidt, deelt, rouwt, doopt of juist in deze maand: 'Mijn kerk viert'! Door welk woord wordt u geraakt?



Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Staat van baten en lasten

Met onze 12 geloofsgemeenschappen vormen we de parochie HH. Twaalf Apostelen. In het overzicht zijn de begroting 2015 en de werkelijkheid over 2013 opgenomen.

De bedragen zijn x € 1.000	2013 (werkelijk)	2015 (begroot)
Opbrengsten		
Bijdragen parochianen	540	515
Opbrengsten bezittingen / beleggingen	328	369
Opbrengsten begraafplaatsen	96	96
	964	980
Uitgaven		
Persoonskosten	342	357
Kosten onroerend goed	329	333
Kosten erediensten	54	56
Kosten pastoraat	30	50
Bijdragen	123	122
Beheerskosten	117	112
Kosten begraafplaats	15	19
	1.010	1.049
Opbrengsten minus uitgaven	-46	-69

Toelichting

- de daling bijdragen parochianen betreft vooral lagere opbrengsten uit collecten etc. De bijdragen Kerkbalans blijven op niveau.
- voor 2015 wordt uitgegaan van een gemiddeld beleggingsjaar. Het jaar 2013 was een minder goed beleggingsjaar.
- de kosten blijven nagenoeg gelijk met uitzondering van de kosten voor het pastoraat. Dit hangt samen met kosten voor nieuwe initiatieven.



Van de bestuurstafel

Het jaar 2014 ligt al weer bijna achter ons. Zo aan het einde van het jaar is het voor het parochiebestuur ook een moment om terug te kijken. Hebben we de stappen gemaakt die we ons hadden voorgenomen? Al terugkijkend is er best veel gebeurd. Het nieuwe beleidsplan "Mensen van de weg" is vastgesteld, er is een begin gemaakt met de clustervorming, we zijn bezig hoe de communicatie vorm te geven en proberen ons hierbij als kerk te profileren. Er worden nieuwe initiatieven genomen om het kerk zijn meer eigentijds in te vullen. We laten ons hierbij inspireren door onze Paus Franciscus, die onze kerk een kerk van het volk wil laten zijn. Een kerk met kostbare tradities, een huis waar iedere mens zich geborgen mag weten, met oog voor de minder bedeelde, een kerk naar het voorbeeld van Jezus Christus. Mooie woorden, maar er is nog veel te doen. We sluiten onze ogen niet voor het teruglopende kerkbezoek, de vergrijzing etc. Aan de ene kant het verlangen naar nieuwe dynamiek; aan de andere kant het verlangen om wat we hebben en kennen vast te houden. We zijn op weg naar meer samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen, meer samen doen, meer zaken op elkaar afstemmen. Nieuwe ervaringen die zo blijkt ook nieuwe mogelijkheden en inspiratie kunnen bieden zonder dat we onze identiteit op hoeven te geven.

Voor de komende tijd staat de Actie Kerkbalans weer op de agenda. Dit is alleen maar mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers in onze 12 geloofsgemeenschappen. Waar zou onze Kerk zijn zonder al die mensen die onze Kerk handen en voeten geven. Dank daarvoor!

Wij wensen u een Zalig Kerstmis en een Gezegend 2015 toe, namens het parochiebestuur
Gerard Stolwijk, penningmeester

Periodieke gift

Normaliter zijn giften aftrekbaar voor de belastingen boven 1% van het verzamelinkomen. Voor periodieke giften gelden deze beperkingen niet. Bij een periodieke gift draagt de Belastingdienst vanaf de eerste euro bij. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken bij de Belastingdienst als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt de periodieke gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de parochie. Om administratieve redenen is het doen van een periodieke gift mogelijk vanaf een bedrag van € 100 per jaar.

Uw gift is periodiek als

- U de gift heeft laten vastleggen
- U minstens 1 x per jaar een bedrag overmaakt
- Dit bedrag steeds (ongeveer) even hoog is
- U dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de parochie
- De parochie geen tegenprestatie levert voor de gift

Het formulier **Periodieke gift in geld** kunt u opvragen bij het parochiesecretariaat of downloaden van onze website: www.12apostelen.nl/bestuur

Drempt bij onze parochie

Het is al meer dan een jaar geleden dat onze kapelaan Anton ten Klooster werd overgeplaatst. Hij is toen gaan werken in een nieuw pastoraal team dat de zorg voor twee parochies op zich heeft genomen. Dat was het gevolg van het huidige bisdombeleid om met het bestaande priestertekort om te gaan. Het is bekend dat het bisdom een tekort aan priesters heeft. En vooral ook aan priesters die geschikt zijn om als pastoor een parochie te leiden. **Onze parochie is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van 12 vroegere parochies. Vandaar ook onze naam: de HH. Twaalf Apostelen.**

Vóór de fusies van alle parochies in het bisdom telde het bisdom 316 parochies. Na de fusies bleven er 49 regionale parochies over. Maar ook voor die 49 regionale parochies heeft het bisdom niet meer voldoende gekwalificeerde pastoors. Vandaar het beleid van het bisdom om voor meer parochies samen één pastoraal team aan te stellen. Omdat onze parochie al geografisch erg groot is, zal voor onze parochie niet zo'n nieuw pastoraal team worden samengesteld, dat we dan moeten delen met een andere parochie.

Naast de benoeming van pastorale teams voor verschillende parochies samen heeft het bisdom ook besloten twee parochies op te heffen. De locaties van die parochies worden vervolgens verdeeld over naburige parochies. Eén van onze burens is de parochie Levend Water, die zich aan beide zijden van de IJssel uitstrekt tussen Arnhem en Zutphen. Deze parochie wordt opgeheven. Dat betekent dat de locatie Drempt van deze parochie wordt toegevoegd aan onze parochie. Op het moment van het schrijven van dit artikel is nog niet bekend wat met de locatie Brummen gaat gebeuren. Er is een mogelijkheid dat ook deze locatie bij onze parochie wordt ingedeeld; het kan ook zijn dat de locatie bij de parochie te Arnhem wordt ingedeeld. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Namens het parochiebestuur,
Piet-Hein Cremers, vice-voorzitter



Uitnodiging informatieavond Lourdesbedevaart 2015

In de vorige Onderweg heeft u kunnen lezen dat ook onze parochie deelneemt aan de Bisdombedevaart naar Lourdes van 2 t/m 9 mei 2015. Gaat u ook mee?

Om u nader te informeren zijn er een drietal informatieavonden georganiseerd. In ieder cluster een avond.

Op deze avonden kunt u zich opgeven voor de bedevaart.

Alle avonden zijn van 19.30 tot 21.30 uur.

- Dinsdag 13 januari 2015 in het parochiecentrum Christus Koning, Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden;
- Dinsdag 20 januari 2015 in 't Kerspel, Bronkhorsterweg 2, 7221 AC Steenderen;
- Maandag 26 januari 2015 in het KJ gebouw, Steenstraat 26, 7271 BP Borculo.

U bent van harte welkom. Wij zien uit naar uw komst.

Lourdes kerngroep.

Cursus overwegingen maken

De cursus Liturgisch Onderhoud is door de deelnemers als leerzaam en succesvol ervaren.

De cursus is drie keer – in ieder cluster – gehouden. De deelnemers hebben gezamenlijk verschillende suggesties gedaan en vragen gesteld aan het pastoraal team. Deze zullen door de pastores en de heer Andries Govaart besproken worden. Zij zullen daarna met richtlijnen voor een Woord- en Communieviering komen, om zo de kwaliteit van de vieringen te kunnen waarborgen.

In vervolg op de cursus Liturgisch Onderhoud is een cursus *overwegingen maken* gepland. Ook deze cursus zal geleid worden door de heer Andries Govaart. Deelnemers aan de cursus Liturgisch Onderhoud, alle vrijwilligere voorgangers en lectoren die dat zouden willen worden, zijn hiervoor uitgenodigd. Wij hopen dat deze cursus met evenveel enthousiasme gevolgd zal gaan worden als de vorige.

Kerstboekje voor kinderen

De parochie geeft weer een kerstboekje uit voor de kinderen van de katholieke basisscholen. Daarnaast wordt het dit jaar ook verspreid onder de brugklassers van het Isendoorn College in Warnsveld. 'Een familie kerstverhaal' heet het. Met de uitgave van dit nummer van Onderweg zijn de kerstboekjes meegegaan naar de verschillende geloofsgemeenschappen, waarna ze zijn uitgedeeld op de verschillende scholen in die gemeenschappen. Achterin het boekje staat, net zoals in voorgaande jaren, het schema van de vieringen tijdens de Kerstdagen. We hopen natuurlijk dat de mensen met Kerstmis naar de kerk zullen komen, ook als ze er al een tijdje niet geweest zijn. Misschien helpt dit boekje daar een beetje bij.

De titel van het boekje zegt het al, het gaat over een familie, een gezin eigenlijk. Recentelijk nog onderwerp van de buitengewone synode in Rome, dus belangrijk en actueel, maar daar gaat dit boekje niet echt over. Of misschien toch? Beoordeelt u het zelf maar.

Asielzoekers spelen een rol, en vriendschap en vertrouwen.

Als het goed is, zijn er voldoende boekjes gedrukt om ook achter in de kerken nog exemplaren neer te leggen, zodat opa's en oma's er ook eentje mee kunnen nemen. Wij wensen uw (klein)kinderen, en misschien uzelf ook wel (!) veel leesplezier! Van harte aanbevolen!

Theo Lam



Platformoverleg geloofsgemeenschappen over communicatie

Op 6 november jongstleden waren zo'n veertig locatiebestuurders van de verschillende geloofsgemeenschappen samengekomen in Vierakker voor het platformoverleg dat twee maal per jaar wordt georganiseerd. Dit keer was het onderwerp 'communicatie'. Ondergetekenden hadden, samen met communicatiedeskundige Baukje Stam, via internet een enquête rondgestuurd, waarvan de resultaten de basis vormden van deze avond.

Communicatie is een breed onderwerp en verdient in haar volle breedte aandacht. Het gaat dan over communicatie tussen pastoraal team, parochiebestuur, locatiebestuurders en parochianen. Maar communicatie met de buitenwereld is óók belangrijk. En niet te vergeten de communicatie vanuit het bisdom naar ons, én naar de buitenwereld. Onderwerpen, waar we misschien niet altijd invloed op hebben, maar die ons wel bezig houden! Het werd een mooie avond, met een grote inbreng vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen. Het werd weer eens heel duidelijk dat er veel meer is dat ons bindt, dan dat ons scheidt. De kunst is om die dingen in een goed perspectief te zien, met ons gezamenlijk doel helder voor ogen, met aandacht voor wat klein en kwetsbaar is.

Baukje Stam vatte een en ander op het eind van de avond samen en kwam met het vervolgplan. Het driehoofdige communicatieteam trekt namens alle locaties de kar. Om de samenwerking met de locaties concreet inhoud te geven, is aan het eind van het platformoverleg een klankbordgroep gevormd waarmee de inhoud van het communicatieplan wordt afgestemd. Het doel is om volgend voorjaar een communicatieplan gemaakt te hebben waarin we aandacht hebben voor alle vormen van communicatie van de parochie. Wij houden u op de hoogte!

Jaap van Kranenburg en Theo Lam



Heilige Plaatsen

Onze “tocht” naar heilige plaatsen blijft ook deze keer in Israël. Ondanks alles wat er zich op menselijk en politiek gebied afspeelt, blijft het Heilige Land een zeer boeiende plaats op aarde. Wij bezoeken twee plekken aan het meer van Galilea waar Jezus zijn voetsporen heeft achtergelaten. Eigenlijk zijn het er drie. De plek Tabgha zal velen niets zeggen, maar het is daar waar, volgens de traditie, de bijzondere vermenigvuldiging plaats vond van de broden en de vissen.

De naam is afgeleid van het Griekse woord heptapegon, dat zeven bronnen betekent. Deze bronnen monden uit in het meer van Galilea. Inmiddels zijn er vijf bronnen overgebleven. Het gebied, waar de kerk staat van de Vermenigvuldiging van de Broden en Vissen, is bijzonder vruchtbaar en was ook in de tijd van Jezus bevolkt. Een grote menigte kwam dan ook hier naar toe om Jezus te horen preken. Ruim 5000 mensen, vrouwen en kinderen niet meegeteld. (Mattheüs 14:16-21)

In de vierde eeuw werd de eerste kerk gebouwd. De huidige kerk, in Byzantijnse stijl, is in 1982 opgetrokken door Duitse Benedictijner monniken. De originele mozaïekvloer met broden en vissen is nog te zien.



Kerk van St. Petrus

Nog geen 500 meter verder aan de oevers van het meer van Galilea staat de kerk van St. Petrus. Officieel heet de kerk: het primaat van St. Petrus of de mensa Christi – de tafel van Christus. In de kerk rijst een rots op, dat is de “tafel” waaraan Jezus en zijn apostelen aten. Jezus wees Simon Petrus aan voor het ambt van het primaat, d.w.z. het leiderschap van de kerk. Deze plaats, waar Jezus voor de derde keer verscheen na Zijn dood, wordt gemarkeerd door een kapel. “Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was... Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.” (Johannes 21:4-14)

De hier door Franciscanen in 1934 gebouwde kapel, is eenvoudig. Het gebruikte materiaal is zwarte basaltrotsen. Vlak naast de kerk is een klein (kiezel) strand waar men zó het meer van Galilea inloopt. Op beide plekken komen veel

pelgrims en toeristen maar ondanks grote groepen mensen is het rustig en zijn het zeker “Heilige Plaatsen”.

Eveneens aan het meer van Galilea gelegen, is de kerk van de Zaligsprekingen. Vlakbij heeft Jezus daar zijn beroemde Bergrede gehouden. De plek waar deze rede is gehouden, is min of meer komvormig. Vanuit de oevers loopt de heuvel, als een soort amfiteater, omhoog. Het is aannemelijk dat Jezus zijn rede vanuit een lager punt heeft gehouden. Het geluid draagt, net zoals in een amfiteater, van onderen naar boven. “Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op... Hij nam het woord en onderrichte hen.” (Mattheüs 5:1-2) De bijbel heeft daar een ander kijk op.

De achthoekig kerk is in de dertiger jaren gebouwd naar ontwerp van Antonio Barluzzi. De kerk (zie foto) wordt omringd door een zuilengalerij van plaatselijke basaltsteen. De zuilengang symboliseert de acht zegeningen. In de mozaïekvloer zijn de symbolen terug te vinden van de menselijke deugden. In de Bergrede wordt daar naar verwezen.

Huub Winkeler

“Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.”

Mattheüs 5:3-10



Kerk van de Zaligsprekingen

Activiteitenrooster

zo. 14 dec. 2014 (blz. 16)	Wereld Lichtjes Dag	19.00 uur	Begraafplaats Vlinderboom Keijenborg
wo. 17 dec. 2014 (blz. 5)	Kerstconcert Vokate	20.00 uur	Christus Koningkerk Vorden
zo. 21 dec. 2015 (blz. 10)	Kerstsamenzang diverse koren	14.00 uur	St. Janskerk, Zutphen
zo. 21 dec. 2015 (blz. 23)	Kerstconcert Solistenkwartet	15.00 uur	H. Willibordkerk Vierakker
zo. 21 dec. 2015 (blz. 13)	Kerstconcert Borculo's mannenkoor	16.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming Borculo
vr. 26 dec. 2015 (blz. 23)	Kerktoeren beklimmen	12.00, 13.00 uur 14.00, 15.00 uur	H. Willibordkerk Vierakker
di. 13 jan. 2015 (blz. 6)	Informatiebijeenkomst Lourdesbedevaart	19.30-21.30 uur	parochiecentrum 't Jebbink 8, Vorden
wo. 14 jan. 2015 (blz. 26)	Jong Onderweg voor 18 tot 36 jarigen	19.00-21.30 uur	sacristie St. Janskerk Zutphen
di. 20 jan. 2015 (blz. 6)	Informatiebijeenkomst Lourdesbedevaart	19.30-21.30 uur	't Kerspel, Steenderen Bronkhorsterweg 2
ma. 26 jan. 2015 (blz. 6)	Informatiebijeenkomst Lourdesbedevaart	19.30-21.30 uur	KJ gebouw Borculo Steenstraat 26

Katholieken in De Hokjesman

Vorig jaar begon Michael Schaap voor de VPRO met zijn programma **De Hokjesman**. In elke aflevering onderzoekt hij als een antropoloog bepaalde groepen in de Nederlandse samenleving. Zo waren er afleveringen over de Volendammer, de adel, de Amelander, de socialist, de mariniers en de doven. Eind oktober waren de katholieken aan de beurt, en ik was zeer benieuwd hoe die aflevering zou zijn geworden.

Michael Schaap nam de kijkers eerst mee naar Limburg om het cultuurkatholicisme te belichten. In het dorp Banholt zet de plaatselijke jeugd elk jaar een grote den

in het centrum van het dorp. Dit om de heilige Gerlachus gunstig te stemmen. In de omliggende dorpen doet men precies hetzelfde, en vaak gaat het er om welk dorp de hoogste boom heeft. Op zijn vraag aan de inwoners van het dorp of het Rijke Roomsche Leven nog bestaat, wordt bevestigend geantwoord. 'Vroeger moest je naar de kerk, tegenwoordig mag je', zo nuanceert een oudere man. De pastoor van het dorp laat weten dat er een kerkelijke hiërarchie is, maar ook het gewone volk. Dat leven en leer vaak niet met elkaar overeenstemmen, maar

hij laat met een brede grijns weten dat hij er totaal geen moeite mee heeft. Voor het gewone volk wil hij er zijn. En dus peinst hij er niet over de kerk te verlaten.

Na zijn bezoek aan Limburg reist Schaap naar Amsterdam. Daar heeft hij een interview met bisschop Punt en met een aantal jongeren die vertellen wat het is om in deze tijd katholiek te zijn. Ze vertellen dat het niet altijd even makkelijk is als je in wereldse kringen zegt dat je katholiek bent. Dat je in ieder geval regelmatig op onbegrip stuit. Dat je je zo moet verdedigen. Ook wordt duidelijk dat er onder deze jongeren een streven is naar verdieping, en dat men vaak voor de orthodoxie kiest. In Amsterdam is ook een impressie te zien van de Stille Omgang, de bedevaart die al sinds de Middeleeuwen jaarlijks in Amsterdam gehouden wordt. Bovendien wordt ingegaan op de geschiedenis van de Stille Omgang. Daarna is het tijd om een kijkje te nemen bij de kritische katholieken van Beziel Verband.

Schaap sluit zijn aflevering over de katholieken af met een bezoek aan Nijmegen. Daar interviewt hij de jonge katholieke schrijver/denker Anton de Wit. De Wit heeft het onder andere over de grote rol van humor binnen het katholieke geloof. Daarnaast vertelt hij over de grote aantrekkingskracht die het mystieke binnen de katholieke liturgie op hem uitoefent. Hij heeft het over de vele kamers binnen de kerk: de vele verschillende soorten katholieken die er zijn, iets wat in de loop van uitzending wel duidelijk werd. En tot slot haalt hij een prachtig citaat van de Engelse schrijver G.K. Chesterton aan: 'Een kerk die alles heeft gedaan wat God verboden heeft en toch nog steeds bestaat, dat moet wel de juiste kerk zijn.'

Het was een prachtige aflevering. Anders dan wat ik enigszins vreesde, was het een zeer eerlijk portret van de katholieke kerk in Nederland anno 2014, bekeken door de ogen van een ietwat gedistingeerde buitenstaander. Maar zonder vooroordeel of cynisme. Ik was toch al een fan van De Hokjesman, maar nu helemaal. Wat een beetje jammer was, is dat het programma zo laat op de avond werd uitgezonden. Maar het is in Aflevering Gemist altijd nog te zien: tvblik.nl/de-hokjesman/de-katholieken. Voor de geïnteresseerden die het nog niet gezien hebben een absolute aanrader!

Hans Limbeek, Keijenborg



Anton de Wit

“Kerstmis,

*Het feest van het Licht”,
zeggen de mensen.*

Maar waar is jouw Licht, mijn Licht dan?

*Er is nog zoveel te vragen en te bidden,
het eind lijkt nimmer nog in zicht,
wanneer komt voor ons Uw Licht?*

*Biddend vragen wij om vrede,
om rust, in de onzekerheid,
om vertrouwen, in het heden,
om een vrede-volle tijd.*

*Het Kind bracht Licht in onze wereld,
Licht voor jou, voor mij, voor ieder mens.*

*“Een Zalig Kerstfeest, een Vredig Nieuwjaar”,
dit kaarsje symboliseert dan onze wens.*

Liesbeth Winkeler



Gonnie Aagten: 'Samen leven maakt het leven waardevoller'

Op een donkere novemberavond word ik ontvangen door Gonnie en haar echtgenoot Bennie in Ruurlo. Direct bij binnenkomst kijken drie iconen me aan en is duidelijk dat religie in dit huis een belangrijke rol speelt. Gonnie en ik zoeken een plekje in de gemoedelijke zithoek, waarin een houtkachel centraal staat. "Die iconen zijn wel een belangrijk deel van mijn leven," vertelt Gonnie "net zoals kaarsen, engeltjes, een kruis in huis. Dan maakt dat voor mij een huis mijn thuis is."

Al komt ze er eigenlijk te weinig aan toe, Gonnie schildert graag zelf iconen, al jaren. "Wat ik zo mooi vind, is dat jij geen icoon kiest om te schilderen, maar dat de icoon jou kiest. De allereerste icoon die ik schilderde bleek sprekend het gezicht van mijn zoon te hebben. En dat zag ik pas toen het klaar was."

Gonnie Aagten is geboren in een Nederlands Hervormd gezin in Deventer. Ze leerde de katholieke kerk echter al als meisje van zeven kennen. "Opa en oma woonden vlak bij een katholieke kerk. Als ik daar logeerde en met de kinderen op straat speelde kwam ik ook in de kerk, dat was onderdeel van het leven daar. Als negentienjarige wilde ik katholiek worden en heb in voorbereiding daarop verschillende bijeenkomsten bijgewoond. Ik was er klaar voor om katholiek te worden, maar door omstandigheden is dat toen niet doorgegaan."

In 1991 is Gonnie met haar gezin naar Mariënveld verhuisd, waar ze vlak bij de katholieke kerk woonden. Hoewel ze het formeel nog niet was, voelde Gonnie zich wel katholiek en kwam ze regelmatig in de kerk. Het was ook dáár, waar ze de troost en rust vond, die ze hard nodig had. Toen haar zoon het vormsel ontving vond Gonnie dat de tijd was aangebroken om voor zichzelf te kiezen, haar hart te volgen en te doen wat ze echt graag wilde: katholiek worden. "Inmiddels woonde ik in Ruurlo en dus ging ik het met pastoor Lamers bespreken. Daar waren we snel uit. Inhoudelijk was ik al helemaal op de hoogte, wat restte was de kerkelijke bevestiging. En dat werd een groot feest: Doop, Eerste Heilige Communie en Vormsel op één onvergetelijke dag. Net zo onvergetelijk als mijn huwelijksdag, in de kerk, in 2000."

En daarmee zijn we beland bij het huwelijk. Sinds 2001 is Gonnie betrokken bij de huwelijksvoorbereiding in de parochie. Eerst met zes mensen in de zes parochies die Parochieverband Oost vormden. In die tijd waren er, mede door de mooie trouwlocatie op het kasteel veel huwelijken in Ruurlo, wel 25 per jaar.



Het groepje van zes vrijwilligers slonk, en met het ontstaan van de HH. Twaalf Apostelen, nam het aantal geloofsge-meenschappen van waaruit getrouwd werd toe. Het aantal huwelijken was nog ongeveer gelijk, maar nu wel veel meer verdeeld over de regio. Inmiddels praten we over ongeveer tien katholieke huwelijken per jaar in onze parochie. "Maar," zo zegt Gonnie "dat aantal zegt me niet zoveel. De mensen die nu kiezen om in de kerk te trouwen doen dat heel bewust. En dat betekent dat je geweldige gesprekken met elkaar hebt." Haar ogen beginnen te glinsteren als ze vertelt over een jong stel dat na afloop van een bijeenkomst zat te kletsen onder de achterklep van de auto op de parkeerplaats van de kerk. "We hadden nog wat opgeruimd en kwamen een klein uurtje later naar buiten.

Daar zaten ze nog, die twee: "We praten hier over dingen waar we het nog nooit echt over gehad hebben" zeiden ze!

Dáár doe je het voor, dat je mensen die voor een van de belangrijkste momenten in hun leven staan, echt kunt raken. Dat geeft mij enorm veel energie."

Gonnie verzorgt de avonden met pastoor Fred Hogenelst en Brian Mc Donald uit Lochem. "We zijn goed op elkaar ingespeeld, maar dat is logisch, want we doen dit werk nu al 14 jaar samen." Het voorbereidingsprogramma bestaat uit twee avonden, waarbij er kennis gemaakt wordt met elkaar, met de liturgie, de zeven sacramenten en alles wat daarbij hoort. En verdieping speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. "Niet dat het heel zwaar is hoor, we werken met foto's, levenslijn en een kaartspel, heel luchtig. Maar de gedachte erachter is wel essentieel en diepgaand en daar komen prachtige gesprekken uit voort. Over de waarde van leven, van samen leven en samenleven."

En zo praten we nog een hele tijd door, over het verschil tussen haar werk voor Kluwer in Deventer en haar vrijwilligerswerk voor de kerk. Over Schuldhulpmaatje, waar ze óók vrijwilliger voor is, over de fusie van de twaalf geloofsge-meenschappen in onze parochie, haar fietstochten naar Santiago de Compostella en Rome. En natuurlijk heb je het dan over Paus Franciscus, en dus over de toekomst van de kerk, wereldwijd en in onze regio. Over de vele zaken in het leven waarover de kerk je aan het denken zet én die je, als je er voor open staat, op de momenten dat het er echt op aankomt inspiratie geven.

Theo Lam



Kerstsamenzang

St. Jan te Zutphen
Zondag 21 december 2014
om 14.00 uur

Zingt u mee ???

Thema van deze kerstsamenzang is "Delen doet wonderen".

*Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen
een wereld zonder nood*

Wij willen dit jaar aandacht besteden aan onbekenden die in nood verkeren. Daarom vragen wij u gaven in natura mee te brengen voor de Voedselbank Zutphen.

De vraag naar voedselpakketten is sinds de start snel gestegen. Circa 150 huishoudens met 160 volwassenen en 180 kinderen maken wekelijks gebruik van het voedselaanbod van de Voedselbank Zutphen.

De Voedselbank Zutphen is een non-profit organisatie en werkt op alle niveaus met vrijwilligers. In totaal zijn er ongeveer 50 medewerkers actief. Zij zetten zich onder andere in door het ophalen van voedsel, het inpakken en uitdelen van de voedselpakketten en het werven van fondsen. Laten wij de vrede, de liederen en de vreugde vanuit deze kerstsamenzang meenemen naar huis en doorgeven aan allen die erop wachten.

Graag tot ziens op de 21e december om 14.00 uur
in de St. Jan.

De Spirituele Commissie HH. Twaalf Apostelen

Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg

Kerstgroepententoonstelling 2014/2015

Op zaterdag 6 december 2014 opent ons museum, dit jaar voor de vijftiende keer, weer de deuren voor de Kerstgroepententoonstelling. Men kan dan tot en met zondag 11 januari 2015 honderden mooie kerstgroepen, waarvan men de meeste niet eerder heeft kunnen zien, in onze speciaal in kerstsfeer gehulde kerk, bewonderen. De bij de kerk behorende grote kerststal wordt ook dit jaar weer in de metershoge "grot" opstelling opgebouwd. Dit jaar ligt de nadruk op zelfgemaakte kerststallen en kerstgroepen. Een belangrijk deel wordt beschikbaar gesteld door leden van de jubilerende Vereniging Vrienden van de Kerstgroep die dit jaar zijn 20-jarig bestaan viert. Er zijn veel unieke, waarvan er meestal maar één bestaat, groepen te bezichtigen.

Nieuw klankbeeld Driekoningen

In samenwerking met "de Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst Nederland" wordt er een nieuw klankbeeld ontwikkeld over het thema Driekoningen. Bij de officiële opening van de tentoonstelling, op zaterdag 6 december, wordt deze gepresenteerd.

Openingstijden

De Kerstgroepententoonstelling op de Kranenburg is iedere dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur vanaf zaterdag 6 december 2014 tot en met zondag 11 januari 2015. Op 1ste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de tentoonstelling gesloten.

Informatie: Heiligenbeeldenmuseum,
Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg/Vorden.
Telefoon 0575-55 64 88 (tijdens openingstijden).
www.heiligenbeeldenmuseum.nl



The Passion

gezongen passieverhaal

ZING MEE in het projectkoor!

Wilt u meezingen in "Het Passion Projectkoor"?
Dan kunt u zich nu aanmelden bij het parochiesecretariaat.

Drie repetities op zaterdag 7, 21 en 28 maart van 10.00 - 13.00 uur en één op vrijdag 13 maart 19.00-22.00 uur

Om mee te mogen zingen bij de 2 uitvoeringen is het wel een vereiste dat u op de generale repetitie van zaterdag 28 maart aanwezig bent.

Uitvoering Goede Vrijdag 3 april 2015

RK Kerk Vorden om 15.00 uur en om 19.00 uur

Bij het aanmelden graag de volgende gegevens doorgeven:
naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats
telefoonnr. - emailadres

welke partij u zingt: **sopraan, alt, bas of tenorpartij**

Het Passieteam bestaat uit Jaap van Kranenburg, Wil Matti, Margriet te Morsche, Jan te Plate (dirigent), Frank Sterenburg (pianist)

Aanmelden:

email: secretariaat@12apostelen.nl
telef: dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur;
tel. nr. 0575 711310
post: secretariaat HH. Twaalf Apostelen
Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen

Vieringen in Verzorgingshuizen

Borculo: Andriessenhuis, 1e vrijdag van de maand, 9.30 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag van de maand, Oec.viering, 19.00 uur.
Lochem: Gudula, 1e vrijdag van de maand, 10.00 uur.
Lochem: Tusselerhof, 1e vrijdag van de maand, 11.00 uur.
Lochem: De Hoge Weide, in het Stilte Centrum, 2e woensdag van de maand, 15.30 uur.
Ruurlo: De Bundeling, 1e vrijdag van de maand, 10.30 uur.
Vorden: De Wehme, vrijdag, Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJselflat, 2e dinsdag van de maand, 10.00 uur.

Adventsvesper

Zutphen, H. Johannes de Doperkerk, zondag 21 december om 17.00 uur

Kerkradio via Internet

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het internet: www.pvgz.nl. Dit geldt niet alleen voor de reguliere vieringen. Ook huwelijksvieringen, avondwakes en uitvaartdiensten zijn hier te beluisteren. Familieleden en andere belangstellenden die veraf wonen (bijv. in het buitenland) kunnen er dan toch 'bij' zijn. De opnamen beginnen een enkele minuut voor aanvang van de viering en blijven enkele weken na de datum nog te beluisteren en te downloaden.

Aanbidding/biechtgelegenheid

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 1e zaterdag van de maand, 15.30-16.15 uur.

Boetevieringen

Zutphen, H. Johannes de Doperkerk, dinsdag 16 december 2014, 19.00 uur
Hengelo, H. Willibrordkerk, maandag 22 december 2014, 19.00 uur

Vieringen door de week

Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de maand, 10.00 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 's woensdags, 9.30 uur.

Oecumenische vieringen

Hengelo: Kerkgebouw Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, Banninkstraat:
Vesper, dinsdagavond 23 december 2014, 19.30 uur
Hengelo: Kerkgebouw Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, Banninkstraat:
Noaberviering, zaterdag 31 januari 2015, 19.00 uur

Doopvieringen

Aanvang doopvieringen: 13.30 uur.
 Aanmelding bij het parochiesecretariaat.

Voor dopelingen uit Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen:

Zondag 8 februari 2015	Zutphen	H. Johannes de Doper
		<i>Vorbereiding op dinsdag 20 januari 2015</i>
Zondag 12 april 2015	Vorden	Christus Koning
Zondag 21 juni 2015	Zutphen	H. Johannes de Doper

Voor dopelingen uit Borculo, Hengelo, Keijenburg en Ruurlo:

Zondag 15 februari 2015	Hengelo	H. Willibrord
		<i>Vorbereiding op dinsdag 27 januari 2015</i>
Zondag 19 april 2015	Ruurlo	H. Willibrord
Zondag 28 juni 2015	Keijenburg	H. Johannes de Doper

Voor dopelingen uit Baak, Olburgen, Steenderen en Vierakker:

Zondag 31 mei 2015	locatie/kerk nader te bepalen	
--------------------	-------------------------------	--

Koorrooster (voor zover bekend)

Baak:	Dames- en Herenkoor	21-24-25 dec.;
	Koor Gaudeamus	28 dec.;
Borculo:	Parochiekoor	21-25-31 dec.; 4-10-24 jan.; 1 feb.
	Stemmig	24 dec. om 22.00 uur
Hengelo:	Willibrordkoor	21-22-24 om 20.00 uur, 25-31 dec.
		4-18-25 jan.; 1 feb.
Joppe:	Parochieel Koor	24 dec. om 22.00 uur, 25-31 dec.
		4-11-24 jan.; 1 feb.
Keijenburg:	Parochiekoor	21-25-31 dec.; 11 jan.; 1 feb.
	Herenkoor	26 dec.; 25 jan.
	Middenkoor	24 dec.
Lochem:	Gemengd Koor	21-25-28 dec.; 4-11 jan.; 1 feb.
	Marinata	24 dec. om 20.30 uur; 25 jan.
Olburgen:	Parochiekoor	21-25 dec.; 10 jan.; 1 feb.
Ruurlo:	Gemengd Koor	20-25-28 dec.; 11-17 jan.
	Markant	24 dec. 22.00 uur
	Sing & Song	24 dec. om 17.00 uur
Steenderen:	Gemengd Koor	alle vieringen m.u.v. 25 dec. en 24 jan.
	2Gether	25 december; 24 januari
Vierakker:	Kerckoor	alle vieringen
Vorden:	Cantemus Domino	21-25 dec.; 3-25 jan
	Vokate	24 dec.; 18 jan. om 10.00 uur
Zutphen:	Gemengd Koor	25 dec.; 25 jan.
	Vocal Chords	24 dec. om 22.30 uur; 11 jan.
	Dameskoor	24 dec. om 20.00 uur
	Greg. Getijdenkoor	21 dec. om 17.00 uur
	Capella St. Jan	18 januari
	Schola	21 dec. om 11.15 uur
	Parochiekoor Olburgen	1 februari



H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
martinusbaak@kpnmail.nl
Secretariaat: donderdag 9.00-9.30 uur;
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: antoonmentink@chello.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

J. Dors, 441948; B. Lamers, 441244;
T. ten Have, 842002;
I. Teunissen, 452865; infra.teunissen@kpnplanet.nl

Nieuwjaarsreceptie voor heel Baak

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Baaks Belang en de Baakse verenigingen kunnen de inwoners van Baak elkaar het beste wensen voor 2015. De nieuwjaarsreceptie zal dit jaar gehouden worden op zondag 11 januari. Onze geloofsgemeenschap is ook betrokken bij deze receptie. U bent allen uitgenodigd op 11 januari vanaf 15.00 uur bij Pepe.

Gastkoor Gaudeamus

Het koor Gaudeamus zal op zondag 28 december 2014 om 9.30 uur de eucharistieviering met Gregoriaanse gezangen opluisteren. Zij hebben zich toegelegd op het zingen van Gregoriaanse gezangen. De leden van Gaudeamus zingen gezangen zoals die al eeuwenlang in katholieke kerken over de hele wereld klinken. Komt u ook meevieren en luisteren? U bent van harte welkom!

Geen viering

In het weekend van 3 en 4 januari 2015 zal er geen viering zijn. De eerste viering in het nieuwe jaar is op 11 januari.

Koffiedrinken en nieuwjaarswens

Ook in 2015 zal er één keer per maand in aansluiting op de viering koffie of thee met wat lekkers voor u klaar staan. Op zondag 11 januari 2015 willen we na de viering van 9.30 uur samen met u het nieuwe jaar welkom heten en elkaar het beste wensen voor 2015. U bent van harte uitgenodigd.

Familieberichten

Op 28 november is Bernard Klein Heerenbrink overleden op de leeftijd van 74 jaar.

Vormsel in 2015

Op zaterdag 6 juni 2015 kunnen leerlingen van groep 8 het sacrament van het Vormsel ontvangen. Het Vormsel wil je helpen, je "sterk" te maken om vol vertrouwen verder te gaan, op pad te gaan in de geest van Jezus. Hoe? Dat gaan we samen met vormelingen uit de gehele parochie ontdekken tijdens een voorbereidingsweekend. Wil jij of je ouders hier meer over weten of wil je opgeven? Neem dan contact op met Jacqueline Dors 0575-441948 of via e-mail jhmberentsen@hetnet.nl. Ook ligt achter in de kerk een brief met meer informatie.

Parochieavond 2015

Op dinsdag 10 februari 2015 zal de jaarlijkse "parochieavond" worden gehouden. Op deze avond zullen wij u informeren over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en de ontwikkelingen in het komende jaar. Wij werken aan een nieuwe opzet waarbij meer wisselwerking tussen de aanwezigen mogelijk zal zijn. Wij nodigen u graag uit voor de "parochieavond" op dinsdag 10 februari 2015 om 20.00 uur in zaal Herfkens.

Eerste Heilige Communie

Op zondag 21 juni 2015 kunnen kinderen uit groep 4 de Eerste Heilige Communie doen. De voorbereidingen hiervoor vinden in Vierslag-verband plaats. De data en locatie van de voorbereidingsbijeenkomsten zijn op dit moment nog niet bekend. Voor vragen en opgave kunt u terecht bij Jacqueline Dors, tel. 441948 of per e-mail jhmberentsen@hetnet.nl.

Misintenties

Zo. 21/12 koor Jan en Will Schutte-Bosman, Jan Roordink. Wo.24/12 en Do. 25/12 koor Wim Teunissen, Ouders Schotman-Bekken en Fam., Marijke Hebben, Fam. Snelder-

Wissink, Ouders Cornelissen-Brink, Ouders Spijkers-Betting, Jan Roordink en Hans, Ouders van Leussen-Fielt, Ouders van Langen-Steenbergen, Jan van Langen, Fam. Koekkoek, Fam. Veenhuis-Zents, Fam. te Stroet, Fam. van den Bos, Jgt. G.T. Mentink, Fam. Hendriks-Hermesen, Ouders Lichtenberg-Beekman en Fam. Gradus Lichtenberg, Ouders Harmsen-Ovink, Ouders Helminck-Boerkamp, Zuster Bernadino Helminck, Johan Janssen, Jan Snelder en Fam. Fam. Berns-Wissink, Fam. Brink-Tijssen, Ouders Dashorst-Brink. Zo. 28/12 gastkoor. Fam. Teunissen-Schooltink. Zo. 11/1 koor Fam. Veenhuis-Zents, Joop en Geert van den Bos, Za. 17/1 koor Ouders Cornelissen-Brink, Jgt. Ouders Spijkers-Betting, Ouders Roording-Borgonjen, Jgt. Anneke Heijntink-Teunissen. Zo. 25/1 koor Za. 31/1 koor Fam te Stroet. Misintenties voor elk weekend: Martien Uiterweerd, Tiny Uiterweerd-Leisink, Ria Sesink-Bergman, Harrie Hermans, Lena Heijntink-Teunissen, Frans Brink. Misintenties voor eenmaal per maand Mevr. Hebben-Smit, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Ouders Driever-Masselink, Dicky Herfkens, Fam. van den Bos-Sesink, Fam. Heijntink, Jos Hermesen, Dien Mokkink-Wenting, Fam. Veenhuis-Zents, Wim Driever, Jan en Gretha Janssen-Bosman.

Vrienden van de Parel van Baak

Op 21 december is er een kerstconcert van het koor Feeling uit Drempt met in het voorprogramma een optreden van de jeugdmusicalgroep Fame uit Baak. Aanvang 13.30 uur. Meer weten? Bel 0575 441554 (Gerrie Snelder)

Jubilaris bij koor

Op 22 november jl. werd het Ceciliafeest in de St. Martinuskerk gevierd. Tijdens deze viering werd Liesbeth Schooltink gehuldigd voor haar 40-jarig lidmaatschap van het RK-kerkkoor van Baak.



Vervolg Baak, zie pagina 20



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: monique.uhl@gmail.com

Locatieraad

J. Verwoolde, geb., 271761; H. Essink, secr. 271269;
C. Erinkveld, pm., 482241.

Pastoraatsgroep

J. Uhl, vz., 275853; A. Franck, 473360; R. ten Thije,
272361; pastoraat@parochie-borculo.nl

Van de pastoraatsgroep en locatieraad

We zitten in de donkere dagen voor Kerst. De dagen worden korter en we proberen het in huis zo gezellig mogelijk te maken. Velen zetten een kerstboom neer die, als de lampjes branden, op z'n mooist is. Ook is er rond Kerst meer saamhorigheid. Men zoekt elkaar in de familie op en in de kerk merk je verbondenheid door samen te vieren. Toeval of niet, in deze weken zijn de mooiste vieringen voorbereid. Er is genoeg keus om naar een viering te gaan die bij u past. U bent welkom.

- Zondag 21 dec, 9.30 uur is er een Woord en Communieviering met onze eigen werkgroep. Deze vieringen worden met hart en ziel voorbereid en blijken steeds opnieuw erg waardevol. Na afloop is er koffie drinken.
- Woensdag 24 dec, 17.00 uur beginnen we de Kerstavond met een Eucharistieviering. Dit is een familieviering met zang door een project kinderkoor. Voor de allerkleinsten is er opvang in het KJ gebouw.
- Op 24 dec, 22.00 uur is er een Woord en Communieviering met het koor Stemmig. De tekstgroep heeft de viering voorbereid en deze belooft net als voorgaande jaren zeer inspirerend te worden.
- Donderdag 25 dec, 9.30 uur. Hoe fijn is het om 1e Kerstdag te beginnen met een mooie viering. Leden van de WCV werkgroep gaan voor en het parochiekoor zal de zang verzorgen met prachtige kerstliederen.
- Op 2e kerstdag vrijdag 26 dec, 11.00 uur is het Kindje Wiegen. Deze gemoeidelijke bijeenkomst is vooral bedoeld voor de allerkleinsten in onze parochie. Maar ook als u al wat groter bent, u bent van harte welkom!
- Dinsdag 30 december, 10.00 uur is er een ouderenviering. Ook als u zich niet oud voelt bent u van harte uitgenodigd om mee te vieren.

- Op Oudjaarsavond woensdag 31 december om 19.00 uur sluiten we het jaar af met een Eucharistieviering. Een moment om stil te staan bij de gebeurtenissen van afgelopen jaar en de zegen te vragen over het komende jaar. Het parochiekoor staat weer voor ons klaar en zal deze avond voor ons zingen.

Wij wensen u een gezegende Kerst met mooie ontmoetingen, warmte en liefde toe en een prachtig 2015.

We zullen dit persoonlijk doen tijdens de nieuwjaarsreceptie na de viering van zondag 4 januari om 09.30 uur.

Borculo's mannenkoor

Denkt u ook aan het kerstconcert op zondag 21 dec (16.00 uur). Mooie kerstliederen uit het buitenland staan op het programma en natuurlijk zijn er ook liederen die u mee kunt zingen. Het concert is gratis, maar een vrije gift is welkom.

Bezoek Bethlehem met kerst

Je kunt het Bijbelse Bethlehem ervaren op een markt waar je van alles meemaakt en zelf kunt doen. En er is een kerstmusical tot slot, speciaal voor kinderen. Namens de Borculose kerken, tot ziens in Bethlehem! op 23 december, 18.15-20.30 uur op het kerkplein in Geesteren.

Vorbereiding Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is op 14 juni 2015. In januari starten we met de voorbereidingen. Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen zich hiervoor aanmelden. Achter in de kerk en op ons secretariaat ligt een aanmeldingsformulier klaar. Downloaden kan ook op www.12apostelen.nl

Dorst naar Levend Water

De Raad van Kerken organiseert een Oecumenische viering over het thema: Dorst? Jezus heeft het met de vrouw aan de bron over levend water.

Wij kunnen dit samen vieren, bidden en zingen op 18 januari 2015, 10.00 uur Joriskerk Borculo.

Misintenties

21/12 Marietje ten Broeke-ten Bras, Herman en Annie v. d. Berg-Saveneije;
25/12 Harry Leferink op Reinink, Hetty van Aken-Beerten. Fam. Pelgrum, Overleden fam. Geerligns en Ottenschot, Truus Dibbelink-Wegdam, Antoon Rasing, Ouders Luttkholt-Garstenveld (jaargedachtenis), Jan en Paul Belterman en overleden fam, overleden ouders Jansenten Bras en fam, Theo Krukkert, Herman Beerten, Ben Lubbers, Hugo en Martin, fam. te Morsche-Bleumink, Theo Liebrand en fam, Henk de Vries, Marietje ten Broeke-ten Bras, Anny Brokers-te Bogt, Harrie en Lies Tijdink, Gerrit Stegeman, Harrie Hendricksen, Riek en Theo Verheijen, Wim en Truus Eilers, Wim Mulder, Uit dankbaarheid; **31/12** Herman en Annie v. d. Berg Saveneije, Theodora Brokers-Bremer (jaargedachtenis), Anny Brokers-ter Bogt, Harrie Hendricksen; **4/1** Harry Leferink op Reinink, Theo Liebrand, Marietje ten Broeke-ten Bras; **10/1** Lien Heutink-Wiegers, overleden ouders Luttkholt-Garstenveld, Marietje ten Broeke-ten Bras; **24/1** Wim Mulder.

Familieberichten

Op 28 oktober is Marietje Ten Broeke-ten Bras in de leeftijd van 75 jaar overleden. De gezongen uitvaartviering was op 4 november en aansluitend de begrafenis op het RK kerkhof.

Vorbereiding Heilig Vormsel

In het voorjaar van 2015 starten de voorbereidingen voor het Vormsel. Het Vormsel is voor alle kinderen uit groep 8. Vormelingen uit onze parochie worden gevormd op 6 juni. Het voorbereidingsweekend is op 25 en 26 april. Voorafgaand is er een ouder en kind avond. Je kunt je aanmelden bij Marionhilhorst@hotmail.com Graag voor 8 januari 2015.

Inleveren Kopij

Sluitingsdatum inleveren kopij voor Borculo is 8 januari 2015, monique.uhl@gmail.com

DAG	ZUTPHEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLO
za 20/12		19.00 uur Eucharistie F. Hogenelst				19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt
zo 21/13 4e zo. Advent	11.15 uur Euch. F. Hogenelst 17.00 uur Vesper		9.30 uur WCV G. Spekkink	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur WCV werkgroep	
wo 24/12 Kerst- Avond	17.00 uur Familieviering werkgroep 20.00 uur Euch. J. Hulshof 22.30 uur WCV J. van Kranenburg	18.00 uur Familieviering werkgroep 22.00 uur Eucharistie E. Wassink	18.30 uur Familieviering werkgroep 20.30 uur Eucharistie F. Hogenelst	20.00 uur WCV J. van Kranenburg	17.00 uur Familieviering F. Hogenelst 22.00 uur WCV M. te Morsche	17.00 uur Familieviering M. Peters 22.00 uur WCV werkgroep
do 25/12 Kerstmis	11.15 uur Eucharistie F. Hogenelst T. ten Bruin	9.30 uur WCV J. van Kranenburg 15.00 uur Kindje Wiegen	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur Eucharistie J. van der Meer	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur Eucharistie F. Hogenelst 15.00 uur Kindje Wiegen
vr 26/12 Tweede Kerstdag	11.15 uur Eucharistie F. Zandbelt				11.00 uur Kindje Wiegen	
za 27/12						
zo 28/12 Heilige Familie	11.15 uur Eucharistie F. Hogenelst	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur WCV werkgroep Eindejaarsviering	9.30 uur WCV T. Ten Bruin		9.30 uur WCV werkgroep
wo 31/12 Oudjaar	19.00 uur Woorddienst T. ten Bruin	19.00 uur Euch. + Te Deum F. Zandbelt			19.00 uur Eucharistie F. Hogenelst	
do 01/01 Nieuwjaar H. Maria	11.15 uur Euch. F.Hogenelst/M.Peters J. van Kranenburg					
za 03/01				18.30 uur Eucharistie F. Hogenelst		
zo 04/01 Openb. des Heren	11.15 uur Eucharistie F. Hogenelst	9.30 uur WCV T. ten Bruin	9.30 uur WCV werkgroep		9.30 uur WCV werkgroep	Dorpskerk 10.00 uur Oec. viering
za 10/01	17.00 uur Effataviering				19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	
zo 11/01 Doop van de Heer	11.15 uur Eucharistie F. Zandbelt	9.30 uur Eucharistie F. Hogenelst	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur WCV werkgroep		9.30 uur WCV werkgroep
za 17/01		19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt				19.00 uur Eucharistie F. Hogenelst
zo 18/01 2e zo. d. h. jaar	11.15 uur Eucharistie F. Hogenelst		Gudula 10.00 uur Oec. viering J. van Kranenburg	10.00 uur Oec. viering werkgroep	Hervormde Kerk 10.00 uur Oec. viering	
za 24/01		19.00 uur WCV T. ten Bruin			19.00 uur WCV werkgroep	
zo 25/01 3e zo d. h. jaar	11.15 uur Eucharistie F. Zandbelt		9.30 uur Eucharistie F. Zandbelt	9.30 uur WCV M. Peters		9.30 uur WCV G. Spekkink
za 31/01						19.00 uur WCV werkgroep
zo 01/02 4e zo. d. h. jaar	11.15 uur Eucharistie P. Westerman	9.30 uur WCV G. Oude Groen	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur Woorddienst Anders Vieren	9.30 uur Eucharistie F. Hogenelst	

LEGENDA: Euch.: Eucharistieviering WD: Woorddienst EHC: Eerste H. Communieviering
WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering

KEIJENBORG	HENGELO	VIERAKKER	BAAK	STEENDEREN	OLBURGEN	DAG
				19.00 uur WCV G. Spekkink		za 20/12
11.00 uur WCV M. Peters	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur Eucharistie F. Hogenelst	9.30 uur WCV werkgroep		9.30 uur WCV M. Peters	zo 21/12 4e zo. Advent
22.00 uur Eucharistie F. Zandbelt T. ten Bruin	18.00 uur Herdertjesviering J. van Kranenburg 20.00 uur WCV M. Peters	19.00 uur Familieviering werkgroep 22.30 uur Eucharistie F. Hogenelst	22.00 uur WCV G. Oude Groen	20.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		wo 24/12 Kerst- avond
11.00 uur WCV M. Peters 15.00 uur Kindje Wiegen	9.30 uur WCV W. Matti	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur Familieviering M. Peters	9.30 uur WCV T. ten Bruin	9.30 uur WCV G. Oude Groen	do 25/12 Kerstmis
11.00 uur Eucharistie F. Hogenelst	9.30 uur WCV De Bleijke T. ten Bruin					vr 26/12 Tweede Kerstdag
		17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		19.00 uur WCV J. van Kranenburg		za 27/12
			9.30 uur Eucharistie F. Hogenelst		9.30 uur WCV J. van Kranenburg	zo 28/12 Heilige Familie
19.00 uur Woorddienst M. Peters	19.00 uur Woorddienst G. Spekkink	17.00 uur WD + Te Deum J. van Kranenburg				wo 31/12 Oudjaar
						do 01/01 Nieuwjaar H. Familie
		17.00 uur Eucharistie F. Hogenelst				za 03/01
11.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur Eucharistie F. Hogenelst		geen viering	9.30 uur WCV M. Peters	vrijdag 2 jan. 15.00 uur Eucharistie	zo 04/01 Openb. des Heren
		17.00 uur WCV T. ten Bruin		19.00 uur Eucharistie F. Hogenelst	19.00 uur WCV T. ten Bruin	za 10/01
11.00 uur WCV T. ten Bruin	9.30 uur WCV T. ten Bruin		9.30 uur WCV M. Storteler			zo 11/01 Doop van de Heer
			19.00 uur WCV J. van Kranenburg			za 17/10
PKN Kerk in Halle 9.30 uur Oec. viering	10.00 uur Oec. viering M. Peters	9.30 uur Euch. F. Hogenelst T. ten Bruin		9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur Eucharistie J. Leisink	zo 18/10 2e zo. d. h. jaar
		17.00 uur WCV M. Peters		19.00 uur WCV G. Spekkink		za 24/10
11.00 uur Eucharistie F. Hogenelst	9.30 uur WCV werkgroep		9.30 uur Eucharistie F. Hogenelst		9.30 uur WCV werkgroep	zo 25/10 3e zo. d. h. jaar
		17.00 uur Eucharistie F. Hogenelst	19.00 uur WCV G. Oude Groen			za 31/10
11.00 uur WCV T. ten Bruin	9.30 uur Eucharistie J. van der Meer	10.00 uur Woorddienst werkgroep		9.30 uur WCV T. ten Bruin	9.30 uur WCV werkgroep	zo 01/02 Maria Lichtmis

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 11

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen



H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
 info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
 secretariaat: woensdag 15.00-17.00 uur.
 Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
 NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
 NL42RABO0168462303 (torenrestauratie).
 Redactie: louse50@live.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

F. Geurtsen, vz., 462945; E. Gerritsen, secr., 461004;
 R. Lankhorst, pm., 465621;
 H. Roes, 461061; A. Schabbink, 462570.

Themadag van de Kusters 2014

Deze dag is gehouden in de kerk van de Geloofsgemeenschap Sint Cunera in Rhenen.

Er waren verschillende workshops, de meest aansprekende workshop was SHALOM.

Deze was om de jongeren meer te motiveren het geloof van de kerk uit te dragen. Wij moeten dan denken aan iets in de geest van de EO jongerendag. Maar hoe organiseer je zoiets en kom eens met een idee.

Wat verder ook een punt was, is de veiligheid in de kerk.

Hierbij moet je denken aan: zijn er niet te veel mensente veel sleutels en dat soort dingen, om dit alles goed in de hand te houden.

Ook een punt was dat alles goed in de kluis opgeborgen moet worden.

De dag had een informatief karakter en iedereen moet hier zijn voordeel maar proberen uit te halen.

Het was wel jammer dat er maar weinig kusters van de Parochie HH Twaalf Apostelen waren.

Wij kusters vonden het toch wel een zinvolle dag.

H. Heuvelink en J. Winkelman
 (Hengelo G.)

Caeciliafeest 2014

Op zondag 23 november jl. werd door het kerkkoor van de Geloofsgemeenschap H. Willibrord te Hengelo Gld. het traditionele Caeciliafeest gehouden. Cecilia (Latijn: Caecilia) is een Romeinse martelares en heilige in de Rooms-katholieke Kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van muziek, instrumentmakers en zangers. Tijdens de eucharistieviering werd door

het koor de Simplex Mis en een aantal mooie liederen gezongen. Door de dirigent/organist Rob Mullink werd het koor deskundig begeleid.

Aan het einde van de viering vond er een huldiging plaats van een 4-tal koorleden. Tonnie Besselink was gedurende 40 jaren lid terwijl Reint Beunk, Theo Nijenhuis en Geert Willems 25 jaar lid waren van dit koor.

De locatieraad, vertegenwoordigd door Henk Roes was aanwezig om de Gregorius onderscheiding aan het viertal uit te reiken. Namens de locatieraad werd aan de jubilarissen een bloemetje uitgereikt. Een volmondig 'lang zullen ze leven' was op zijn plaats. Hierna ging een ieder weer huiswaarts behalve het koor omdat deze het Caeciliafeest ging voortzetten in een gezellig samen zijn. Iedereen was vol lof over de inzet en de uitvoering van deze middag door de sopranen.



Vespers Advent 2014

Thema: "Seizoen van vrede"

We leven toe naar het feest van de geboorte van Jezus. Met Kerst wordt in de kerk gelezen uit het profetenboek Micha: "Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang

vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten.... Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden van de aarde, en hij brengt vrede." (Micha 5: 1-4A)



De profeet Micha is één van de zogeheten kleine profeten die te midden van de grote gebeurtenissen in zijn tijd een ander geluid laat horen. Hij verzet zich tegen valse rust. Hoe kun je verwachten dat het allemaal goed komt wanneer het gewone en eenvoudige mensen slecht gaat? Hij ziet de achterkant van de dingen en heeft oog voor mensen die niet mee kunnen komen. Zijn verwachting richt zich niet op het centrum van de macht, maar op de plaatsen aan de rand. Hij verwacht het heil eerder uit het kleine Betlehem dan uit de stad Jeruzalem. Eerder zal de komst van een kind vrede brengen dan dat oprukkende legers dit kunnen.

In de profetieën van Micha en in de lezingen uit het Evangelie van Matteüs zien we de vier seizoenen als het ware langs trekken. De lente als de knoppen uitbotten. De grote zomer als metafoor voor de tijd dat er overal vrede is. De herfst met zijn oogst. De winter als alles afgelopen lijkt te zijn. Midden in de "winternacht" van de wereld wordt een kind geboren. Een kind dat toekomst brengt, dat de hoop belichaamt.

Wereld Lichtjes Dag

Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele aarde kaarsjes aan ter nagedachtenis aan, op welke wijze dan ook, overleden kinderen. World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika. Inmiddels worden er nu op de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsen gebrand voor onze overleden kinderen. Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen worden aangestoken voor een overleden kind. In de Gemeente Bronckhorst wordt deze dag gehouden op de begraafplaats de Vlinderboom in Keijenborg.



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl.
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad

J. Wagenmans, vz., 493396; L. Hesselink-Robail, secr.,
492699; J. Roes, pm., 490711; W. Noordman, 492627;
W. Achtereekte, 0614892816.

Pastoraatgroep

W. Achtereekte, vz., 0614892816; B. Haarman, 431400;
C. Tenholter, 492392; G. Wijnands, 0653227452,
A. Wijffels, 490752; P. Wolbert, 464131.

Familieviering

Op kerstavond 24 december 2014 om 18.00 uur is er weer een familieviering in onze kerk. Wij nodigen alle kinderen in onze geloofsgemeenschap en natuurlijk ook de ouders en verdere familie van harte uit om samen de geboorte van Jezus te vieren.

Kinderen vanaf groep 3 die het leuk vinden om mee te zingen in het koortje kunnen zich om 17.30 uur melden vóór in de kerk om de kerstliedjes te oefenen.

Kerstcollectes

Armoede mag niet voorkomen in de samenleving. Dit uitgangspunt vinden wij terug in de bijbel. Echter in Nederland komt armoede voor, vooral onder alleenstaande ouders met kinderen, mensen zonder betaald werk, ouderen en mensen met psychische problemen. Deze mensen worden niet alleen geplaagd door geldzorgen. Door armoede verliezen ze vaak ook hun zelfrespect en hun sociale contacten. Armoede is voor velen de ver van mijn bed show, kan overal voorkomen maar niet in Joppe, Harfsen, Almen, Epse, Eefde of Gorssel! Of toch wel?

Sinds vorig jaar is er een dramatische stijging van hulpvragen binnengekomen bij de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden in de voormalige gemeente Gorssel. Een instelling voor armenzorg waar onze geloofsgemeenschap ook aan deelneemt. De hulpverleners geven bijvoorbeeld broodgeld aan leraren op onze scholen om aan ouders te geven voor die kinderen die zonder eten naar school gaan. Wij willen proberen de eerste nood te lenigen en doen een dringend beroep op u om royaal te geven tijdens de kerstcollectes die bestemd zijn voor armenzorg in uw straat, buurt, wijk, dorp bij..... de onbekende. Helpt u mee? Dank namens de onbekende armen in onze dorpen.

Kindje Wiegen

De werkgroep "kindje wiegen" nodigt ook dit jaar de peuters en kleuters en andere belangstellenden uit om het kerstfeest met z'n allen te vieren. De viering is op 1e kerstdag, van 15.00 tot ongeveer 15.30 uur. We gaan dan o.a. kerstliedjes zingen en het kerstverhaal wordt verteld. Buiten kunnen jullie de prachtige kerststal met levende dieren nog bekijken en ook binnenvoeren hebben we een kerststal. We hopen jullie allemaal te begroeten op de 1e kerstdag. Tot dan!

Kerstwens

Het jaar 2014 is al weer bijna voorbij, het nieuwe jaar komt er aan. Tijd om elkaar weer het beste te wensen, tijd om even bij elkaar stil te staan. De pastoraatsgroep en locatieraad wil iedereen bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. We willen u fijne kerstdagen en een goed en gezond nieuw jaar toewensen. Dat we mensen blijven die elkaar ook weer in het komende jaar tot inspiratie mogen zijn.

Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar

We kunnen elkaar persoonlijk een goed nieuw jaar toewensen op zondag 11 januari 2015. Aansluitend aan de viering van 9.30 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in het Bosrestaurant. Wij nodigen u van harte uit.

Eerste Heilige Communie en Vormsel.

Alle kinderen uit groep 4 en hoger kunnen zich opgeven voor de EHC. De kinderen uit groep 8 en hoger kunnen zich opgeven voor het Vormsel.

U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar annedewolf75@gmail.com. Vermeld in de mail naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum van het kind. Dan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht over de verdere gang van zaken. De uiterste datum van opgave is 8 januari 2015.

Ontmoet Annie

'We genieten van de dingen die we hebben gedaan en genieten van elke dag die ons gegeven is', zegt Annie. Ze is een actieve zorgzame vrouw en ze zingt onder andere al vele jaren in het kerkkoor. Helaas is haar man Ton door twee ongevallen minder mobiel geworden maar Annie zorgt liefdevol voor hem. Om er samen toch nog op uit te kunnen gaan hebben ze hun gezamenlijke fiets voor gezellige en nuttige zaken, zoals het rondbrengen van het parochieblad *Onderweg*. Annie's leven staat in het teken van de zorg. Hoe en wat zij heeft gedaan, leest u op de site rkkerkjoppe.nl/annie



De ziel van onze kerk wordt gevormd door mooie en bijzondere mensen, die ieder op zich zo verweven zijn met onze kerk dat ze er om zo te zeggen de levende stenen van zijn. In de rubriek *Ontmoet* maakt u kennis met een persoon uit onze geloofsgemeenschap *Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming*. Wat verbindt hen met Joppe en wat doet het geloof met hen. Vervolgens wordt hen gevraagd het stokje aan een ander door te geven en dat gebaar verbindt ons met elkaar.

Koffieochtend

Op woensdag 14 januari a.s. is er weer een koffieochtend voor ouderen in de pastorie. De heren Bertus Weultjes, Herman Wichink en Paul Seebus gaan herinneringen ophalen over hoe het in hun jeugd was hier in Joppe. De pastorie is voor zo'n koffie-ochtend een ideale ontmoetingsplaats. Misschien vindt u het ook leuk om daarbij te zijn? U bent van harte welkom! Om 10.00 uur is de koffie klaar en wilt u graag gehaald en weer thuis gebracht worden dan kunt u ook bellen naar: Puck Vork : 0575-490500 of Janny Engelsman : 0575-490434



H. Johannes de Doper - Keijsburg

Kerkstraat 9, 7256 AR Keijsburg; 0575-461314,
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijsburg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

W. Besselink, vz., 461355; J. Roeling, 0314-641739;
R. Besselink, 462882; H. Limbeek, 0314-641546

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper Keijsburg

Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.00-10.30 uur. Telefoon 0575-461314.

Ook kunt u uw kind aanmelden voor het dopen. De volgende doopviering voor Keijsburg is gepland op zondag 21 juni 2015.

Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38

Contactpersoon voor Zelhem : De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809
Stichting R.K. Begraafplaats Keijsburg : Contactpersoon : Mevr. J. Lamers tel. 0575-464162, email: begraafplaatskeijsburg@hotmail.com

Parochiële Caritas Instelling:

Secretariaat: Henk Beuwer, Pastoriestraat 28, 7256 AN Keijsburg, tel. 0575-463151

Jaargedachtenisvieringen

Op zondag 10 januari is de jaargedachtenisviering voor Gerard Goossens, overleden 31-12-2013 en voor Marie Goossens-Melgers, overleden 10-01-2014.

En op zondag 25 januari is de jaargedachtenis voor Bertha Gerritsen-Hilge, overleden 22-01-2014

Familieberichten

Overleden: Op 7 november 2014 Leny Goossens-Seesing in de leeftijd van 60 jaar. Zij woonde Kerkstraat 11A te Keijsburg. Op 9 november 2014 overleed Theo Tankink in de leeftijd van 60 jaar. Hij woonde Past. Thuisstraat 14 te Keijsburg. En op 10 november is Theo Ankersmid overleden. Hij werd 60 jaar en woonde Zaarbelinkdijk 7 te Keijsburg. Op 11 november is Annie Berentsen-Kersten overleden in de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde Hogenkampweg 12 te

Keijsburg. Op 19 november overleed Reinier Hilderink in de leeftijd van 89 jaar. Hij woonde Akkermansstraat 4 te Velswijk/Zelhem.

Kindje wiegen op Eerste Kerstdag

Kerstmis is een feest voor iedereen. Voor de allerkleinsten en de alleroudsten onder ons. Als u kinderen heeft die nog iets te jong zijn om de Kerstviering op kerstavond mee te vieren, dan is het Kindje Wiegen een uitstekend alternatief. Het Kindje wiegen is inmiddels een traditie en begrip.

Op eerste Kerstdag, 25 december om 15.00 uur, zal in de St. Jan de Doperkerk in Keijsburg in de nabijheid van de Kerststal weer een kerstverhaal worden voorgelezen voor de kleintjes. Ook zullen er tussendoor liedjes worden gezongen door een koortje, en uiteraard mag iedereen die uit volle borst meezingen. Ook voor volwassenen kan de openstelling van de kerk een moment van rust tijdens de kerstdagen zijn. Men kan luisteren naar de kerstliederen die gezongen worden, en in alle rust de Kerststal bekijken. Opa's, oma's, papa's, mama's, broertjes, zusjes, tantes, ooms, burens, vrienden en vriendinnen, iedereen is van harte welkom! Wij hopen ook dit jaar weer op u! Céline Winkelman en Hans Limbeek

Raad van Kerken, Halle, Keyenburg, Zelhem.

Oecumenische viering in Halle

Zondag 18 januari 2015 openen we de Week van Gebed voor de Eenheid met een Oecumenische viering in Halle om 9.30 uur. Er is dan geen viering in Keijsburg,

alle parochianen worden uitgenodigd voor de dienst in Halle.

Misdienaarsuitje

Afgelopen maart hebben de misdienaars en acolieten van Keijsburg, na 4 jaar weer een gezellig uitje gehad. De middag begon met een heerlijke slagroomsoes en koffie of chocomelk. Daarna had iedereen genoeg energie om fanatiek het spel Triominos te spelen. Ook de pastoor wilde graag winnen, maar werd toch geen winnaar!! Na dit spel waarbij in teams werd gespeeld, was het tijd voor een potje curling tegen elkaar, ieder individueel. Er werd goed gegooid en er werd natuurlijk veel gelachen. Als je even moest wachten was er tijd om even met elkaar een potje air hockey te spelen of laddergolf. Na al deze actieve spellen lustte iedereen wel een hapje. Een heerlijk soepje vooraf en daarna een lekkere schnitzel, biefstukje of pannenkoek smaakte iedereen prima. Hierna was het tijd om na een gezellige namiddag weer naar huis te gaan. De pastoor, misdienaars en acolieten hebben genoten van het uitje.



Vorming & Toerusting

Eind januari zal er weer een V&T-avond zijn, waar we graag uw aandacht op vestigen. Op donderdag 29 januari zal pastor Jaap van Kraenburg in de Keijsburg zijn enthousiasme over Small Christian Communities (oftewel: Kleine Kerk Gemeenschappen) op ons overbrengen. Kleine groepen mensen zijn dat, die samen een gemeenschap-in-de-geloofsgemeenschap vormen. Ze komen samen om elkaar te ontmoeten, om ervaringen uit het (geloofs)leven met elkaar te delen. En zo te groeien, hun geloof te voeden. U weet er niets van? Dan is deze avond dé gelegenheid er kennis mee te maken. Hartelijk welkom! Wilt u zich uiterlijk 22 januari opgeven bij Miny Sloot, tel. 624547, of bij Maja van der Veer, tel. 623063?

Graag tot ziens en fijne feestdagen toegewenst, de commissie Vorming & Toerusting Halle-Keijsburg-Zelhem





H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL03ABNA0532737407 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl

Locatieraad

A. Schilderincq, vz., 251115; G. te Vaarwerk, secr., 254134;
F. Wildemors, pm., 256242.

Pastoraatgroep

L. Doornbos, 280330; Th. van Huijstee, 258442;
C. Heringa, 253697, B. Hemmer, 257791.

De schoonmaakgroep

Wie niet precies weet hoe je het schoonmaken en schoonhouden van (het interieur van kerk)gebouwen moet aanpakken, kan op het internet heel wat tips vinden.

Zo staan er de nodige adviezen over het verwijderen van kaarsvetvlekken uit kleding, tafelkleden of tapijt, over het poetsen van koper en zilverwerk, over de manier waarop je een vloer het beste kunt dweilen, over allerlei soorten reinigingsmiddelen en over het in de was zetten van houten meubelen. Er wordt onder andere geadviseerd om kerkbanken niet te

vaak in de was te zetten, want hoe vaker je dat doet, des te dikker wordt de waslaag met als resultaat een vlekkerig oppervlak. Voor de leden van de schoonmaakgroep kennen deze adviezen geen geheimen. De 15 vrijwilligers van de schoonmaakgroep, opgedeeld in drie deelgroepen van vijf personen, weten wat het betekent onze kerk schoon en netjes te houden. Elke deelgroep komt vier keer per jaar in actie. Maandelijks zijn dus vijf vrijwilligers met schoonmaakwerkzaamheden aan de slag. Of beter gezegd: vijf dames poetsen dat het een lieve lust is. Daarbij wordt letterlijk en figuurlijk alles uit de kast gehaald. Kiest de ene deelgroep voor de woensdagmorgen, een andere deelgroep steekt liever op de dinsdagmiddag de handen uit de mouwen. Maar op welke dag en welk dagdeel ook gewerkt wordt, er is altijd tijd om gezellig met elkaar een kopje koffie te drinken. Mocht u ook één keer per kwartaal willen meehelpen onze kerk schoon te houden, meld u dan aan bij

Gerda Goossens, telefoon 06-43940098. Het geeft niet alleen voldoening en plezier om de kerkgangers elke keer weer een schone kerk te kunnen aanbieden, maar er geldt ook nog eens: vele handen maken licht werk.

Marinata



In de vorige nummers van Onderweg heeft u kunnen lezen dat ons enthousiaste koor 'Marinata' op zoek is naar een nieuwe pianist. De huidige pianist Kevin Hofs gaf aan het koor per 1 januari a.s. te moeten verlaten. Omdat Kevin kans ziet werk en koor toch nog een tijd te kunnen blijven combineren, hij het erg naar zijn zin heeft bij Marinata en ook omdat het niet gelukt is een nieuwe pianist te vinden, heeft hij besloten voor Marinata te blijven spelen. Onze geloofsgemeenschap en Marinata in het bijzonder zijn heel blij met het besluit van Kevin.

Deurcollecte

Jezus zei: "Want ik had honger en jullie hebben me eten gegeven, ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven, ik was vreemdeling en jullie hebben me

opgenomen, ik was naakt en jullie hebben me gekleed." De deurcollecte voor Caritas op zondag 23 november jl. sloot prachtig aan op deze passage uit het evangelie in de familieviering van die zondag. De Caritas werkgroep probeert immers iets te betekenen voor mensen die het moeilijk hebben. Stille armoede meldt zich meestal via de gemeente of de voedselbank. En soms komt er bij Lucia Doornbos of een ander werkgroeplid van Caritas een aanvraag binnen. Lucia: "Iedereen kan zich voorstellen dat er veel moed voor nodig is om hulp te vragen als je moet rondkomen van een heel laag inkomen. De voedselbank is een vorm van naastenliefde voor al die mensen, die noodgedwongen gebruik moeten maken van de hulp van anderen. Het is daarom fijn dat elke zondag de winkelwagen achter in de kerk met boodschappen wordt gevuld en men geld in het mandje doet. Van dat geld konden we onlangs alle Lochemse pakketten met extra groenten en fruit en een groot stuk kaas aanvullen. De collecte in de oecumenische viering van 26 oktober heeft meer dan € 300,- opgebracht. Van dat geld is fair trade koffie, shampoo en tandpasta gekocht."

Met de opbrengst van € 234,- van de deurcollecte van 23 november kan de Caritas werkgroep ook in de decembermaand weer iets extra's doen. Namens alle mensen die zijn aangewezen op de hulp van de voedselbank danken wij alle gulle gevers.

Mariakapel

Sinds begin november bestaat de mogelijkheid om op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 9.30 uur en 11.30 uur de Mariakapel te bezoeken. Er is aan de buitenmuur van de kapel een bel geplaatst. Als u belt, komt er een gastvrouw uit de parochiezaal om voor u de deur te openen. U kunt een kaarsje opsteken en in alle rust even bidden bij Maria. U kunt daarna ook een heerlijk kopje koffie of thee komen drinken in de parochiezaal. U bent van harte welkom.





H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279, bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

J. den Hartog, v.z., 452815; A. Gerritsen, 450950;
A. Pasman, 451261.

Vieringen in het weekend.

Als u het nieuwe rooster bekijkt zult u zien, dat er één keer in de maand op zaterdag of zondag geen viering in Olburgen is. De eerste vrijdag van elke maand is er een Dora Visser-viering in Olburgen en die wordt aangemerkt als weekendviering. Dus als u dat weekend naar de kerk wilt, is er in Olburgen de mogelijkheid om op vrijdagmiddag te gaan. Uiteraard kunt u ook naar een andere geloofsgemeenschap gaan, b.v. in Steenderen, Baak of Vierakker op zaterdag of zondag. Ook bestaat de mogelijkheid om op zondag om kwart over elf (11.15 uur) de centrale Eucharistieviering in de St. Jan in Zutphen bij te wonen.

Bezoekgroep



We hebben afscheid genomen van Marietje Lebbink die al vanaf het eerste uur heeft deelgenomen aan het bezoekwerk en nu te kennen heeft gegeven dat ze wilde stoppen. Marietje bedankt namens alle parochianen. We hebben besloten dat we onze nieuwjaarsborrel laten vervallen omdat het groepje zo klein wordt. We zoeken nog versterking

voor ons bezoekwerk. Wie wil?
Bezoekgroep Olburgen-Rha
Riky Gosselink en Anny Steentjes

Activiteiten vrouwen

Op 20 december gaan we naar Deventer naar het Dickens festijn en dat is alweer de laatste activiteit van 2014. Dus wordt het weer tijd om na te denken over het programma voor 2015 (voorlopige datum is maandag 26 januari bij Kraantje Lek). Via de nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de definitieve gegevens.

Heb jij ook interesse in de activiteiten van vrouwen voor vrouwen? Geef dan je mailadres door aan Trees Jansen: jansenmts@planet.nl

Opbrengst collecten

MOV Zutphen cacaoboeren Ivoorkust	€ 27,00
MOV Zutphen Kindertehuis Holms	€ 32,95
Wereldmissiedag	€ 35,20
Wereldmissiedag kinderen	€ 39,60

Misdienaars

18 januari: Denise en Rianne

Collectanten

21 december: Theo van Aalst, 25 december: Theo Damen, en Jan den Hartog
28 december: Jan Baars, 10 januari: Joost Langenhof, 18 januari: Erna Bosch, 25 januari: Theo van Aalst, 1 februari: Jan Baars

Lectoren

21 december: Cilia Langenhof, 25 december: Thea Lebbink, 28 december: Anke Pasman, 18 januari: Anny Steentjes

Kosters

21 december: Cilia Langenhof, 25 december: Betsie Verhoeven, 28 december: Jan Baars, 2 januari: Theo van Aalst, 10 januari: Joost Langenhof, 18 januari: Cilia Langenhof, 25 januari: Betsie Verhoeven, 1 februari: Jan Baars

Bloemversiering

13 december-26 december: Riky en Marietje
27 december-9 januari: Yvonne en Til
10 januari-23 januari: Thea en Gerda
24 januari-6 februari: Riky en Marietje

Dames- en herenkoor

Repetities: 23 december, 6 januari, 13 januari, 20 januari, 3 februari
Gezongen vieringen: 21 december, 25 december, 11 januari, 1 februari

Intenties

21 december: Liesbeth Sielias, Herman en Bep Pasman, **25 december:** Trees Damen-Giesen (jaargetijde), familie Beijer-Kleinstapel, Appie Jansen en familie Jansen-Rutjes, Ouders Langenhof-Schotman, Jan Langenhof, Ouders Peelen-Heveling, Gradus en Dinie Baars, Hendrikus Baars, Bernard Beijer, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Bertus Metzke, Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer, Overleden ouders te Braake-Gosselink, Antoon Gosselink en Truus Gosselink-Steeverink, Pastor Gerold, Overleden ouders Gerritsen-Reulink, Geert Pelgrom, **28 december:** Herman en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, **2 januari:** Gradus en Dinie Baars, Joan en Riet Willemsen-Böhmer, **10 januari:** Herman en Bep Pasman, **18 januari:** Liesbeth Sielias, Bernard Beijer, Jan Egging en Marietje Egging - Houtman, **25 januari:** Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Herman en Bep Pasman, **1 februari:** Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer, Joan en Riet Willemsen-Böhmer, Geert Pelgrom

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha:

(uiterlijk 20.00 uur)

nummer 2: 4 januari

E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Vervolg locatiepagina Baak

Kerkbalans 2015

Mijn kerk viert... We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Mijn kerk in balans... Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans... In januari 2015 zal de jaarlijkse actie Kerkbalans worden gehouden. De parochianen van Baak en Toldijk zullen bij de volgende Onderweg de brief voor de Kerkbalans ontvangen. Hierin staat uitgelegd waarom Kerkbalans, hoe u mee kunt doen en hoe u kunt doneren.

Kerst in Vierslagverband

Op Eerste Kerstdag om 9.30 uur zal een Familieviering voor de Vierslag zijn. Voor alle kinderen uit de Vierslag, dat wil zeggen de geloofsgemeenschappen van Olburgen, Steenderen, Vierakker en Baak, zal er een kerstviering zijn. Natuurlijk zijn kinderen uit andere plaatsen ook van harte welkom. In het vieringschema in het midden van deze Onderweg staan alle kerstvieringen vermeld.



H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 1; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
rkkerkruurlo@live.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad

I. Peterse, vz., 461494; L. Beeks, secr., 452845;
T. Radstaak, pm., 453045, T. Arink, 452823.

Pastoraatgroep

F. Helmink, 06-38912177; R. Bettink, 06-25455913;
H. Keurentjes, 0575-556757, J. Vreman 789043;
J. Freriks, 491241, H. Kasteel, 452492.

Kindje wiegen



Op 1e kerstdag donderdag 25 december zal om 15.00 uur weer het Kindje wiegen plaatsvinden in de Willibrorduskerk, Groenloseweg 1 te Ruurlo. Graag nodigen wij u hiervoor van harte uit. Het Kindje wiegen begint om 15.00 uur en zal ongeveer een half uur duren. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we het Kerstverhaal ondersteund met beelden. Ook zullen Maria, Jozef, kindje Jezus, schaapjes en de engel niet ontbreken. Daarbij worden samen gezellige kerstliedjes gezongen. Heb je zin om te komen, dan ben je van harte welkom. Neem zelf een kussentje mee om lekker te kunnen zitten. Graag tot de 1e Kerstdag. Werkgroep Kindje wiegen.

Familieberichten

Overleden: op 8 november 2014 is Jan Kasteel in de leeftijd van 80 jaar overleden. De avondwake was donderdagavond 13 november en de gezongen uitvaartdienst was op 14 november in de Willibrorduskerk te Ruurlo, aansluitend begrafenis op RK begraafplaats te Ruurlo. Op 19 november 2014 is Arnold Olijslager in de leeftijd van 77 jaar overleden. De gezongen uitvaartdienst was op 25 november in de Willibrorduskerk te Ruurlo, aansluitend begrafenis op RK begraafplaats te Ruurlo. Dat zij mogen rusten in vrede.

Misintenties

21 dec. Jan Kasteel. Arnold Olijslager Kerstavond **24 dec.** Anne-Mieke Scholten-Velthuis. Rudi Kasteel. Ouders Wiegink-Kok en zoon Jos. Ernst en Annie Wehning. Frederik en Anneke Sanders-Beekman. Henk Kasteel. Antoon Melchers en Guido. Overleden familie Melchers-Klein Goldewijk. Herman ter Bogt. Familie Borkus-Vaanhold. Ouders Geverink-Ten Barge. Familie Venderbosch. 1e Kerst-



dag **25 dec.** Ouders Kasteel-Jansen. Lies Kasteel-Hofman. Johan van de Berg. Aleida Eugelink-Reiring. Ouders Geerlings-Dibelink en zoon Toon. Ida van Lanen-Groot Zevert. Familie van Lanen en Kleinzoon Willem. Hans Musters. Erna Bunte en haar familie. Riek Gotink-Lankveld. Overleden ouders Gotink-Gotink. Hendrik Eggink. Rikie Mombarg-van der Hoven. Ouders Geerlings-Gasselme. Ouders Geurtsen-te Veluwe. Eef Bouwmeester. Ouders Gotink-Eggink en zoon Herman. Annie Grevink-Aagten. Trudy Bokkers-Markslag. Ilse Welp-Markovski. Arnold Olijslager. **27-28 dec.** Uit dankbaarheid. Erna Bunte en haar familie. Overleden familie Aagten - Wopereis. **11 jan.** Arnold Olijslager. Ouders Gotink-Eggink (Tank) en zoon Herman. Overleden ouders Eggink-Gotink. **1 febr.** Ouders Gotink-Eggink (Tank) en zoon Herman. Overleden ouders Eggink-Gotink.

Een geslaagde senioren dag

Dinsdag 7 oktober j.l. vond de derde Senioren dag plaats. Een groot aantal parochianen, 70 personen en leden van de bezoekgroep woonden de Eucharistieviering bij in onze Willibrorduskerk. Pastoor Hogenelst was de voorganger en het thema van de viering was: "Je gedragen weten". Mooie teksten, mooie liederen en een mooie preek. De dag werd voortgezet in "De Keizerskroon". De sfeer was erg gezellig en er werd genoten van de heerlijke maaltijd, het optreden van Duo HOE ZOO en van elkaar. Er werd afscheid genomen van Fien Bunte en Jo Lankveld die in het verleden altijd de seniorenvieringen hebben georganiseerd. Een speciaal woordje van dank werd tot hen gericht. De organisatie van deze dagen is nu in handen van de Bezoekgroep. Het bekende Kaaps Violtje werd weer als aandenken aan deze dag meegegeven. Waarom een Kaaps



Violtje!! Dat komt uit het grijze verleden, ruim dertig jaar geleden. Toen werden de "beziendagen" gehouden op een boerderij aan de Kaapse Dijk, genaamd "De Kaap". Sindsdien is het gebruik om als presentje het bloemetje Kaaps Violtje aan de senioren te geven.

Nieuwe gezichten

Het heeft even geduurd voordat wij een opvolger hebben gevonden voor Marietje Besseling, medewerkster secretariaat. Van Marietje hebben wij afscheid genomen maar doordat niemand was gevonden om deze werkzaamheden over te nemen was Marietje nog gewoon elke dinsdagochtend aanwezig. Wij zijn haar daar heel dankbaar voor. Maar nu kunnen wij u mededelen dat de heer Jan Visser bereid is gevonden om naast Fien Venderbosch het secretariaat te bemannen. Jan is geen onbekende voor ons, hij is al vrijwilliger Achterwacht. Wij wensen Jan veel succes toe met dit mooie werk. Door de dood van Mientje Wopereis hebben wij gezocht naar een opvolgster voor het schoonhouden van kerk en kerkruimtes. Sandra Overbeek heeft zich bereid verklaard om dit over te nemen en vanaf 1 oktober doet zij dit op enthousiaste wijze. Wij wensen haar veel werkplezier. De Locatieraad

Oecumenische nieuwjaarsviering

Op zondag 4 januari 2015 vindt er in de dorpskerk in Ruurlo een Oecumenische viering plaats. Aanvang van de viering is om 10.00 uur. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn in de Sprankel, waar u onder het genot van een kop koffie gezellig kunt napraten, kennis met elkaar kunt maken en elkaar een gezond en gezegend Nieuwjaar kunt wensen.

Van de locatieraad

Wij gaan de Kerstdagen in. Een mooi versierde boom thuis, in de kerk de prachtige Kerststal en de mooie liederen die in onze vieringen en het Kindje Wiegen voor oud en jong ten gehore worden gebracht. Het geeft ons warmte en geborgenheid. Het Kerstfeest is voor iedereen, maar we moeten niet vergeten, de zieken onder ons, gezinnen die het niet breed hebben en eenzamen. Laten we aan hen denken, breng ze een bezoekje. In het nieuwe jaar hebben we elkaar weer nodig. Laten we het fijne Willibrordus gevoel blijven behouden. De Locatieraad en de Pastoraatgroep wensen U een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en Gezond 2015.



H. Willibrord - Steenderen

Postbus 16, 7220 AA Steenderen; Bronkhorsterweg 2, 7221 AC Steenderen, 0575-451223
 Secretariaat: 1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur;
 of M. Schut, 0575-452101
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad

T. van der Weijden, vz., Y. van der Wiel, secr., 451285;
 yoninavanderwiel@gmail.com, N. Verheul, pm.;
 W. Geurts, geb.

Pastoraatgroep

A. Alberink, M. Steemers, M. Schut, secr. 452101,
 mariaschut@kpnmail.nl; A. Willemsen, M. Schotman, vz.

Het feest voorbij, de organisatiecommissie opgeheven



De jubileumcommissie voor het 150 jarig bestaan van onze kerk is op 4 november opgeheven. In de evaluatie over alle feestelijkheden heerste een gevoel van dankbaarheid en trots dat het allemaal gelukt is. Dankbaarheid ook voor alle mensen die hebben geholpen, door middel van een geldelijke bijdrage of door fysieke hulp.

Zonder deze hulp was het allemaal niet mogelijk geweest. De commissie bestond uit: Annie Willemsen, Mariet Cremers, Toos Rutjes, Ricky Borgonjen, Nel Verheul, Marijke Steemers, Trudi van der Weijden, Willie Geurts en Maria Schotman.

Onze vrijwilligers

Wij zijn in onze geloofsgemeenschap rijk aan vrijwilligers in diverse werkgroepen. Daar zijn mensen bij die al vele jaren hun krachten inzetten op het gebied waar ze goed in zijn. Zij doen dit al zo lang dat menigeen al een jubileum achter de rug heeft, zonder dat hier aandacht aan geschonken is. Dat wil niet zeggen dat hun werk niet gewaardeerd wordt. Als locatieraad en pastoraatsgroep (dit zijn ook vrijwilligers) willen we toch proberen de waardering voor de vrijwilligers zichtbaar te maken.

We willen ieder jaar in oktober een gezellige bijeenkomst gaan organiseren met voorafgaand een vrijwilligersdienst.

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 4 januari na de viering van 9.30 uur.



Jubileum koorleden

Op zondag 9 november heeft ons gemengd koor weer haar jaarlijkse St. Caeciliafeest gevierd. In de W&C dienst waarin pastor van Kranenburg voorging werden aan het eind van de dienst 2 jubilarissen in het zonnetje gezet, Rieky Wichman en Anton Huirne. Beiden waren/zijn zij 40 jaar koorzanger en verdienden daarmee de gouden onderscheiding van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging. Uit het "grote boek" werd de jubilarissen grote lof en dankbaarheid voor de afgelopen 40 jaar voorgelezen waarna de pastor de onderscheidingen opspelde. Beiden kregen een bloemetje aangeboden.



Na afloop van de dienst was er gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren. Aan het einde van de middag gingen alle zangers met partner op weg naar het restaurant om te genieten van een voortreffelijk (stampot) buffet. We hopen nog lang met elkaar te zingen in de wekelijkse diensten.

Afscheid en welkom op het koor

Helaas heeft onze Marietje Holterman vanwege gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van ons kerkkoor. Marietje was een zeer gewaardeerd lid met altijd een goed humeur. We zullen haar daarom niet alleen als koorlid maar ook als mens erg missen. Maar geen nood, we bombarderen haar gewoon tot erelid. Gerda Vredegoor heeft zich aangemeld als koorlid en zingt vrolijk haar "partijtje alt" mee.

Hartelijk welkom Gerda. Zijn er toevallig nog meer mensen die zich willen aanmelden.....? Iedereen is van harte welkom.

Opgeven eerste heilige communie en vormsel in 2015

Kinderen die in groep 4 zitten kunnen aangemeld worden voor de eerste heilige communie die op 21 juni zal plaatsvinden. Kinderen uit groep 8 kunnen aangemeld worden voor het vormsel dat op 6 juni zal plaatsvinden. Opgeven kan tot 4 januari bij Maria Schotman: mariaschotman@gmail.com

U krijgt dan een inschrijfformulier en meer informatie.

Familieberichten

Overleden:

2 november: Wilhelmina Gerharda (Mientje) ter Horst- Wiecherink, 81 jaar.
 14 november: Gerarda Wilhelmina Cecilia (Grada) Worm-Peelen, 93 jaar.



Gedoopt:

Op zondag 16 november werden Suus Tineke Maria Schotman en Duke Stephanus Koedam gedoopt door diaken Theo ten Bruin. Bijzonder was het dat dit met water uit de Jordaan gebeurde, dat de oma van Suus uit Israël had meegebracht.



H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
 info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
 Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
 Rekeningnr.: NL40RABO0366417029;
 NLO9INGB0000856562;
 Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
 Redactie: redactie@demooistekerk.nl

Locatieraad

C. Bonga, vz., pm., 441261; M. Gründemann, secr., 555559;
 R. Hermesen, 520870; J. Marijnissen, 441276.

Pastoraatgroep

M. Roording, 0630727690; J. Tijssen, 441743;
 M. Bakker, 0314-840061

Parochieavond in Vierakker

Op woensdag 29 oktober werd in het Ludgerusgebouw de Vierakkerse Parochieavond gehouden. Daar legde de Locatieraad verantwoording af over de afgelopen periode met een jaarverslag over de gebeurtenissen in de Geloofsgemeenschap en een verslag over de financiële zaken. De voorzitter van de Pastoraatgroep, Michiel Bakker riep de parochianen op om zich op te geven als vrijwilliger. De samenwerking binnen het cluster 'de Vierslag' betekent meer overleggen, wat meer tijd en menskracht vraagt.

Michel Roording, lid van de Pastoraatgroep las een parabel van eigen maak voor, die we u niet willen onthouden: Onze geloofsgemeenschap, Onze kerk, Samen staan we sterk.

"Ik ben vaak onderweg en tijdens mijn reizen met de fiets van huis naar werk zag ik een boom, een stoere stevige eik. Deze boom van wel honderden jaren oud stond alleen in een groot weiland. Trots, sterk en machtig.

De vogels kwamen er en nestelden, ze vonden daar een plek. De koeien vonden daar schaduw als de zon op het heetst van de dag zijn gezag deed gelden. Maar er kwam een wind, een sterke storm, die je van tijd tot tijd meemaakt. En deze wind, woest en sterk, blies, woei en brulde de boom omver.

Ontworteld lag daar de grote boom, eens stoer en sterk, nu levenloos in het weiland. De dieren die er woonden, de vogels die er hun lied kwamen zingen en de koeien die er geborgenheid vonden, waren verdrietig en verslagen keken ze er naar. Zou deze boom in het bos gestaan hebben, naast zijn broeders en zusters, gesteund en gedragen, dan zou deze boom niet gevallen zijn, maar nog steeds kunnen doen waarvoor ze bestemd was. Dan zouden de vogels de lucht vullen met hun gezang en de dieren zouden er hun thuis vinden,

geborgenheid en vrede. Iedereen zou dan nog kunnen rusten in zijn schaduw op een hete dag.

De moraal van dit verhaal is: Samen staan we sterk, niet alleen. Samen zijn we kerk. We doen het samen. De kerk dat zijn wij allen, niemand uitgezonderd. Iedereen is welkom. En onze kerk is er voor ons. Zo moet het zijn, zodat wij ons er welkom voelen. Ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen talenten en ieder kan er mens zijn."

Aan het eind van de avond kwam Will Matti vertellen over zijn voetreis van Noord Spanje naar Santiago de Compostella, waarna we eindigden met een hapje en een drankje.

Woensdag 24 december 19.00 uur

Familiekerstviering met Kerstspel

Thema: Er bloeit iets op!!
 m.m.v. het kinderkoor van de Garve

Onze vrijwilligers

Iedere dinsdag komen trouw vier tuinlieden het kerkhof bijhouden. Herman Roording voert de club aan die verder uit Frans Koetschruiter, Driekus Weneker en Geert Haggeman bestaat. Ieder schoffelt een deel van het kerkhof en twee keer per jaar worden de bijna eindeloos lange hagen gesnoeid en de compostbak omgezet.



Naast hun werk moet er tijd zijn voor gezelligheid. Dan wordt er koffiegedronken en wijsheden uitgewisseld.

Tweede Kerstdag:

Openstelling St. Willibrorduskerk Vierakker en beklimmen toren.

Ook dit jaar opent de Willibrorduskerk op 2e Kerstdag haar deuren voor ieder die deze dag de kerk, liefdevol en met gevoel versierd voor de kerstdagen, met haar twee bijzondere kerststallen wil bewonderen. Er zijn dan ook enkele mensen aanwezig die iets kunnen vertellen over de kerk en/of de kerststallen. U bent van harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur. Tevens is er dit jaar de mogelijkheid om de kerktoeren te beklimmen o.l.v. een gids. Onderweg wordt boeiend verteld over allerlei wetenswaardigheden. Wie de klim van 172 treden volbrengt heeft – bij helder weer – een prachtig wijds uitzicht over de omgeving. Er zijn vier start mogelijkheden: om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur. De beklimming is geheel op eigen risico en kost € 3,- per persoon, kinderen alleen onder begeleiding. Van harte aanbevolen.

Gezocht: schrijvende hygrometer

Sinds de restauratie van onze mooie kerk is een klimaatbeheersing geïnstalleerd om de vochtigheid in de kerk te reguleren. Toch zijn we er niet zeker van dat de vochtgraad van het orgel in orde is. We hebben er wel een hygrometer hangen, maar die geeft alleen de vochtigheidsgraad van het moment aan. We zoeken nu een hygrometer die kan schrijven of die anderszins verschillende meetmomenten kan opslaan.

Wie kan ons hieraan helpen?

Neem dan contact op met Margreet Gründemann, secretaris van de geloofsgemeenschap Vierakker. 0575-555559



Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735;
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad

H. Winkeler, vz., 553292; H. Peters, secr., 520452;
P. Zents, pm., 556723.

Pastoraatgroep

A. Heuveling, secr., 552267; T. Rutting, 553527;
A. Wentink, 0573-401564; C. Fransen, 552322;
H. van Heugten, 554241.

2014

Het jaar 2014 komt al weer snel tot een eind.

De kersttijd is een periode van bezinning die zijn start kent met de adventtijd. Wij wensen u dan ook een Zalig Kerstfeest en een goed en gezond 2015! In het afgelopen jaar hebben er in onze geloofsgemeenschap zeer veel (liturgische) activiteiten plaatsgevonden. Hierbij denken wij aan het 50 jarig bestaan van onze Christus Koningkerk dat halverwege april is gevierd met een H.Mis met "drie heren" (pastoor Hogenelst, Em. pastoor van Zeelst en Em.pastoor van der Meer. Met Goede vrijdag is The Passion opgevoerd, een prachtige wijze om het lijdensverhaal van Jezus Christus onder de aandacht te brengen. Ruim 550 bezoekers verlieten zeer onder de indruk het kerkgebouw. Eind september was er het benefietconcert voor pater van der Lugt, ook deze bijeenkomst met veel zang en voordracht was druk bezocht. Op 16 november mochten wij het heuglijke feit vieren dat ons koor Cantemus Domino 40 jaar heeft bestaan. In het verschiet liggen nog het Kerstconcert van Vokate op woensdagavond 17 december en, inmiddels, onze traditionele Nieuwjaarsreceptie op zaterdagavond 3 januari na de viering. Voor beide activiteiten bent u van harte uitgenodigd.

Op zondag 18 januari is er de dienst voor de eenheid die vooraf gaat aan de Week van Gebed. Deze oecumenische viering zal tot stand komen in samenwerking met de Raad van Kerken. Namens de pastoraatsgroep en de locatieraad danken wij een ieder voor zijn/haar inzet om onze geloofsgemeenschap levend te laten zijn.
Huub Winkeler

Veertig jaar gemengd koor Cantemus Domino

Zondag 16 november heeft het gemengd koor Cantemus Domino tijdens een feestelijke eucharistieviering samen met de geloofsgemeenschap het veertig jarig jubileum gevierd. Het thema van de viering was: Zingen voor de Heer. Een stukje geschiedenis van het koor. In de Antoniuskerk op de Kranenburg heeft zeker vanaf 1884 al een heren-koor gezongen dat ook al de naam droeg Cantemus Domino. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is er vanuit de katholieke vrouwenbond op de Kranenburg een dameskoor opgericht, vooral om te zingen tijdens huwelijksvieringen en uitvaarten. Vanuit het herenkoor kwam al snel de vraag of er niet wat samen gezongen kon worden. Vooral de heer Teun Wissink, organist en dirigent van het herenkoor had hier wel oren naar, want er kon dan

vierstemmig gezongen worden. Zo kwam in 1974 het gemengde koor Cantemus Domino tot stand met ongeveer veertig leden onder leiding van de heer Teun Wissink. In Vorden werd in 1964 de Christus Koningkerk geconsacreerd en ook hier werd al snel een gemengd koor opgericht onder leiding van de heer Bennie Wissink. Dit koor is in 1979 samen gegaan met het koor van de Antoniuskerk. Zo ontstond er een groot gemengd koor. De repetities waren in de zomer in Vorden en in de winter in de Kranenburg. Doordat er ieder weekend in twee kerken vieringen waren was het hard werken voor het koor. Er werd ook nog vaak door de dames en heren apart gezongen, het meest door de heren. Waren er zaterdagavondvieringen dan zongen de dames. Maar tijdens de feestdagen werd er volop vierstemmig gezongen. Vooral met de kerst waren het drukke dagen. Een nachtmis in Vorden, dan nog één in de Kranenburg. Eerste kerstdag een hoogmis en de heren zongen dan nog tijdens de mis op de tweede kerstdag. Verschillende dirigenten en organisten hebben door de jaren heen hun medewerking verleend aan het koor, de laatste vijftien jaar is mevrouw Ans Strik de vaste dirigent en sinds kort is de heer Ernest Koers de organist. Het gemengde koor is met meer dan veertig leden begonnen en heeft nu nog zeventien leden. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren enkele mensen gestopt bij het koor maar de meeste leden heeft het koor in die veertig jaar verloren door overlijden. Het waren er te veel en vaak ook te jong. Veel is er gebeurd en veranderd in de afgelopen veertig jaar. Het koor is steeds in staat geweest om flexibel om te gaan met de vele veranderingen in de kerk wat betreft vieringen en muziek. Van een periode dat er een vaste pastoor was die alles regelde en met vaste gezangen tijdens de missen, naar een tijd van elke keer andere voorgangers met ander wensen en andere soorten vieringen. Het koor is nu meer op zichzelf aangewezen en zorgt zo goed mogelijk voor verantwoorde muzikale ondersteuning tijdens de verschillende vieringen. Hoogtij dagen voor het koor waren steeds weer Kerst, Pasen, Pinksteren, jubileumvieringen van pastoor Van Zeelst, van pastoor van de Meer en de diakenwijding van Jan van Heugten in de Catharinakerk in Utrecht, en recentelijk het vijftigjarig jubileum van de Christus Koning kerk. Het koor is nog steeds een hechte groep zangers die trouw de wekelijkse repetities bezoekt en twee maal per maand met hun zang de vieringen ondersteunt. Dirigente Ans Strik is en blijft met haar inzet en enthousiasme een bindende factor. Het koor hoopt nog een heel aantal jaren vierstemmig te blijven zingen voor de geloofsgemeenschap van Vorden en voor de Heer.





Emmanuel / H. Johannes de Doper - Zutphen

Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080,
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Locatieraad

B. Wessels, vz., 520318; R. Biezeman, pm., 785879;
B. van der Krabben, secr., 529137;
H. Heuver, gebouwen, 521620.

Pastoraatgroep

vacatures

Kerkledenadministratie 2

In de vorige eeuw was het gebruikelijk, dat kerkgangers plaatsengeld betaalden. Het plaatsengeld was voor het onderhoud van de kerk, voor pastoor en kapelaans. Gelukkig is deze situatie van "verplichte" bijdragen voorbij, maar we staan nog steeds voor de opdracht om te voorzien in het onderhoud van het kerkgebouw, de kosten voor vieringen en het salaris van de pastores. In ons nieuwe administratiesysteem Navision is het kerkledenbestand geactualiseerd. We zullen in januari 2015 alle RK ingeschrevenen aanschrijven. Immers elk lid van een club, organisatie of vereniging kent een contributiebijdrage. Voor de kerk is dit niet anders, zij het dat dit geen verplicht vaststaand bedrag is. De locatieraad vraagt u uw geldelijke bijdrage te leveren bij de actie kerkbalans. Berry Wessels, voorzitter

Nieuwjaarsreceptie

op zondag 4 januari 2015, na de viering om 11.15 uur, is de Nieuwjaarsreceptie in het PCM. Van harte welkom!

Gebedsgroep Franciscus

Al jaren bestaat de Charismatische gebedsgroep Mozes op de woensdagochtend, op een tijdstip dat helaas veel mensen verhinderd zijn. Daarom is besloten tot de oprichting van een tweede gebedsgroep onder de naam Franciscus. Wij komen twee keer in de maand bijeen op donderdagavond, om te zingen, te bidden en stil te zijn. In de woorden van Paus Franciscus aanbidden wij de Heer God, hetgeen ons fundament is, en zoeken wij heiligheid in het nieuwe leven in de H. Geest.

Op de avonden van samenkomst is ieder van harte welkom vanaf 19.00 uur, het gebed begint om 19.30 uur met het Rozenhoedje. De eerstvolgende bijeenkomst

zal plaatsvinden op 18 december. Voor informatie: Ruben van Doorn vandoornruben@gmail.com of Marjet Brilman marjetbrilman@live.nl

Allerzielen 2014

Op weg naar het feest van het licht, wil ik u graag een indruk geven van de bijzondere Allerzielenavond ('avond van het licht') op de begraafplaats. De vrijwilligers waren al een tijdje druk geweest met de voorbereidingen. Het gehele buitenpad en de kleinere binnenspanden waren rijkelijk van fakkels voorzien. Rond zes uur werden deze aangestoken en de speciaal voor ons gemaakte brandbak zette de begraafplaats in een apart, sfeervol licht. Onder grote belangstelling heeft Joop Arends van de Avondwakegroep enkele mooie gedichten voorgelezen en hebben we samen het Onze Vader en een Wees Gegroet geboden. Het was geweldig om te zien dat velen, door het plaatsen van lichtjes op de graven van hun dierbaren, een praatje of een bemoedigend woord, troost vonden bij elkaar en bij anderen. Er waren ongeveer 200 personen aanwezig en we kijken terug op een waardige en zeer sfeervolle avond. De grote aanwezigheid en de mooie complimenten van velen zijn voor de vrijwilligers weer een inspiratie om met hun werk door te gaan en daardoor troost en steun te bieden aan hen die het nodig hebben.

Namens de vrijwilligers van de begraafplaats, Joop Jansen

Lichtjesticht

Op maandag 22 december organiseert Sutfene een Lichtjesticht door Zutphen. Deze tocht is bestemd voor alle inwoners van Zutphen, dus niet alleen voor de cliënten, vrijwilligers en het personeel. De tocht start tussen 17.00 en 20.00 uur bij de St. Janskerk met een korte kerst-/adventsviering van ongeveer een kwartier. Deze dienst wordt elk halfuur herhaald

door Riekje Rijk, geestelijk verzorger en Regina van Veen, medewerker geestelijke verzorging van Sutfene. Belangstellenden kunnen deze dienst voor aanvang van de tocht eerst bijwonen, of kunnen meteen de Lichtjesticht gaan lopen. De tocht voert van de St. Jan, via de Spanjaardspoort langs de gracht, over het Bongerdspad, de Coehoornsingel en via een wandelpad naar de Lunette. Onderweg vinden activiteiten plaats in de vorm van een verhalenverteller, midwinterhoornblazers, muziek, stokbroodjes bakken, etc. In De Lunette krijgt men iets lekkers te drinken, beschuit met muisjes aangeboden en een kerstgroet overhandigd. Deelname is gratis.

De Bruggroep

Hebt u vragen of opmerkingen, zit u ergens mee, weet u niet waar u bepaalde informatie kunt halen? Bel met Marty: 0575-520538 of Stefanie/Gijs: 0575-842598 of mail: bruggroep@gmail.com

Misintenties

21/12: Hendrikus Gerhardus Johannes Wientjes, familie Bisseling-Hendriks, Geert Bisseling, Tiny Bartels-Hecker, Hans Rammers; **24/12:** Johanna Wilhelmina Theodora Mazee-Klaassen, Yvonne Lankheet-Blok, Riky vanEldijk, ouders Lankheet; **25/12:** ouders Van Zuylen-Bekhuis, Reinier Maria Kip, Johanna Wilhelmina Theodora Mazee-Klaassen; **31/12:** overleden heer Leereveld; **11/1:** Reinier Maria Kip; **25/1:** Yvonne Lankheet-Blok

Familieberichten

Gedoopt 26 oktober 2014: Selin Weekhout, dochter van Seyfi Weekhout en Janny Verhaeg, zusje van Jaylano; Milan Peppelinkhausen, zoon van Annie Peppelinkhausen; Naomi Nieuwenhuis, dochter van Bauke en Mari Nieuwenhuis, zusje van Joey en Robin.

Gehuwd 21 november 2014: Fokke Rotman en Marjolein Hagens.

Effataviering: 10 januari, 17.00u, St. Jan.

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis (10.30u)

21/12: ds. K. Bentveld; 25/12: pastor P. Frijters; 28/12: geen dienst; 4/1: pastor P. Frijters; 11/1: pastor G. Pols; 18/1: pastor Th. ten Bruin; 25/1: dhr. H. Dijkman; 1/2: pastor P. Frijters.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet (10.30u)

21/12: R. Rijk; 24/12: G. Spekkink (19.30u); 28/12: M. v.d. Velde; 4/1: G. Pols; 11/1: L. van Wijk; 18/1: M. v.d. Velde; 25/1: M. v.d. Meer; 1/2: R. Rijk

Kloosterweekend voor jongeren

We leven in een complexe maatschappij, waarin het leven druk en hectisch is. Er wordt veel van je gevraagd en je moet overal bereikbaar zijn. We zijn druk en haasten ons om aan de verwachtingen te voldoen. We vliegen van hot naar her en voor je het weet word je geleefd. Tijdens het kloosterweekend willen we onthaasten en tot rust komen. We willen meer tijd vrijmaken voor anderen, voor God en voor onszelf. Het thema van het weekend zal daarom zijn: 'Haastige spoed is zelden goed.'

Dit kloosterweekend wordt georganiseerd door het Aartsbisdom Utrecht voor jongeren tussen de 15 en de 30 jaar, die na willen denken over wat hen raakt en bezig houdt in hun (geloofs)leven. De begeleiding is in handen van vicaris Pauw en het jongerenplatform.

Het kloosterweekend vindt plaats van vrijdagavond 23 januari 2015 (om 18.30 uur) tot zondagmiddag 25 januari (om 16.00 uur). We zijn dan te gast bij de zusters Kannonnikessen van het Heilig graf in de priorij Emmaus in Maarssen.

De kosten van het weekend bedragen € 75,- p.p. maar vanwege subsidie hoef je maar € 50,- te betalen. Dit bedrag is inclusief overnachting, maaltijden en programma. Voor vervoer dien je zelf te zorgen. Zijn de financiën een probleem, overleg dan met de organisatie. Deze probeert dan een oplossing te vinden.

Wil je graag het kloosterweekend meemaken of wil je meer informatie, dan kun je altijd terecht bij jongerenwerker Hao Tran. Opgave kan tot 17 januari 2015. Meld je snel aan want er is slechts plaats voor 16 personen. Hao Tran Tel.: 06-16842077 E-mail: tran@artsbisdom.nl

JONG AARTSBISDOM

Jong Onderweg

Speciaal voor Jongeren die verdieping van het leven zoeken, maar juist ook voor mensen die gewoon nieuwsgierig zijn naar het katholieke geloof!

Ben jij tussen de 18 en 36 jaar en lijkt het jou leuk om met ons ± 1x per maand deel te nemen aan een bijeenkomst die is voorbereid met een leuk en interessante thema?

Sluit je dan bij ons aan en volg samen met ons de weg naar Hem die voor ons gekomen is!

Op woensdagavond 14 januari 2015 van 19.00 tot 21.30 uur komen we weer bij elkaar.

Op deze avond gaan we de data voor de rest van het jaar vastleggen en de thema's bedenken.

Plaats: sacristie van de H. Johannes de Doperkerk te Zutphen.

Voor informatie en aanmelden kun je terecht bij Marga Peters, pastoraal werker.
Bel, sms of WhatsApp tel. 06-29405303 of mail m.peters@12apostelen.nl

Eerste Heilige Communievieringen in 2015

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie starten weer in het voorjaar. Zoals bekend worden de communicanten uit groep 4 in clusterverband voorbereid. Graag zien de werkgroepen uw aanmelding vóór 8 januari 2015 tegemoet. Aanmelden via de werkgroep EHC in uw eigen geloofsgemeenschap of via het aanmeldformulier op de website van de HH. Twaalf Apostelen. www.12apostelen.nl / Wat te doen bij / Eerste Heilige Communie.

Planning communievieringen

Voor Joppe-Lochem-Vorden-Zutphen: Zondag 19 april 2015, 9.30 uur in H. Josephkerk te Lochem

Voor Hengelo-Keijenborg: Zondag 31 mei 2015, 9.30 uur in H. Willibrordkerk te Hengelo

Voor Borculo-Ruurlo: Zondag 14 juni 2015, 9.30 uur in O.L.V. Tenhemelopnemingkerk te Borculo

Voor Baak-Olburgen-Steenderen-Vierakker: Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur; locatie/kerk nader te bepalen.

Indien er 15 communicanten zijn uit Zutphen: Zondag 31 mei 2015, 14.00 uur in H. Johannes de Doperkerk te Zutphen



Nieuwe datum misdienaarsdag 'Tarcisiusdag'

De misdienaarsdag vindt nu plaats op zaterdag 13 juni 2015 (i.p.v. 6 juni).

Zodra de inhoud van de misdienaarsdag bekend is, zullen jullie op de hoogte gebracht worden. Ik hoop dat jullie weer met een grote groep uit de eigen parochie komen en dat het weer een fantastische dag wordt voor



de misdienaars! de nieuwste en definitieve versie van het jaarprogramma vindt u op onze website: www.12apostelen.nl/jongeren.



Kerstboekje voor alle basisschoolkinderen

Ook dit jaar ontvangen alle kinderen van de RK Basisscholen in onze parochie een kerstboekje met daarin een nieuw kerstverhaal dat is geschreven door de heer Theo Lam, lid van het parochiebestuur.

Achterin het boekje staan alle vieringen die er met kerst zijn in de gehele parochie.

Kerstlegende

In een ver land woonde eens een nar. Hij had een rood pakje aan. Op zijn hoofd droeg hij een fluwelen puntmuts, met kleine belletjes eraan. Als hij liep, dan hoorde je de belletjes rinkelen. En in zijn handen had hij een klokkenspel; daar kon hij vrolijke wijsjes op spelen. Op een avond zag de nar een grote ster aan de hemel. Deze ster stond niet stil, maar bewoog langzaam door de lucht. "Die ga ik achterna", zei de nar. Hij pakte zijn spulletjes en ging op weg. Toen hij een eind



gelopen had, zag hij een meisje in een rolstoel. Hij keek het kind aan en vroeg of zij zijn mooie puntmuts met belletjes wilde hebben. "Heel graag", zei het meisje, "al zit ik in een rolstoel, ik heb nu elke dag feest." Nog steeds volgde de nar de ster. Onderweg kwam hij een oude man tegen, met een blind jongetje aan de hand. En aan dat blinde kind gaf hij zomaar

zijn mooie klokkenspel. "Dank u, lieve nar", zei de jongen, "al ben ik blind, ik kan nu elke dag muziek maken." Eindelijk stond de ster stil. Vlak boven een klein huisje. Er gingen daar voornamen naar binnen. Ze hadden kostbare geschenken in de hand en gaven die aan een Moeder met een Kindje op haar schoot. Ook de nar ging naar binnen. Hij zei tegen Maria, want die was het, dat hij niets meer had om weg te geven. "Wel", zei Maria, "omdat u nu uw handen vrij hebt, mag u mijn Kind even in uw armen houden." Blij en gelukkig keek de nar naar de kleine Jezus. Hij hoorde Maria zeggen: "Wat je aan de armen en gehandicapten geeft, dat geef je eigenlijk aan Jezus."

Met het hele gezin met kerst naar de kerk

Tijdens de kerstdagen zijn er verschillende familievieringen en activiteiten voor kinderen, zie daarvoor het vieringrooster midden in het parochieblad, of op uw eigen locatie pagina.



H. Vormsel 2015

Afgelopen voorjaar hebben de vormelingen uit groep 8 van de gehele parochie HH. Twaalf Apostelen zich gezamenlijk voorbereid op het sacrament van het Heilig Vormsel. Deze voorbereiding vond grotendeels plaats in het vormselweekend. De parochiële vormselwerkgroep is weer gestart met de voorbereiding. In het voorjaar gaan we de vormelingen van de gehele parochie met een interactief en boeiend programma voorbereiden op het sacrament van het Heilig Vormsel. De vormelingen ontdekken met elkaar in workshops wat de heilige Geest voor hun kan betekenen.

Aanmelden

Ouders en kinderen uit groep 8 van de basisschool kunnen zich hiervoor aanmelden, bij de contactpersoon van de eigen geloofsgemeenschap of bij het parochiesecretariaat van de HH. Twaalf Apostelen: secretariaat@12apostelen.nl
De aanmeldingen ontvangen we graag vóór 8 januari 2015.

Het programma ziet er als volgt uit

De ouder-kind-informatieavond is op 2 maart 2015 van 19.30 tot 20.45 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 Vorden

Het vormselweekend is zaterdag 25 en zondag 26 april 2015 in Ruurlo

De vormselingendag van het vicariaat is op 18 april 2015 van 10.00 tot 16.00 uur in Zutphen

De vormselviering staat gepland op 6 juni 2015 om 19.00 uur; locatie wordt nog bepaald.

De terugkomavond waarop we het project afsluiten is op 18 september 2015 van 18.00 tot 20.00 uur.



Kerkhof van de H. Willibrordkerk in Vierakker

De ingang van het kerkhof in Vierakker ligt enigszins verscholen links naast de mooiste kerk van Gelderland. Geflankeerd door majestueuze beuken herbergt deze dodenakker naast de stofelijke resten van de gewone gelovigen een aantal pastoors. Eén van die pastoors, N.R.J. Heijmeriks, liet een boek na met een beschrijving van de kerk in de meest bloemrijke taal. Pastoor Heijmeriks was een fervent strijder tegen drankmisbruik op het platteland. Hij stierf in 1911 in het harnas; tijdens de Heilige Mis werd hij tot de vader genoemd.

Ook de roemruchte pastoor Ter Heerdt ligt er begraven. Veel oudere parochianen vertellen nog de vele anekdotes die over hem de ronde doen. Niet alleen over de rijkunst van de pastoor, maar ook over zijn strengheid als er weer eens een bal in de pastorie-tuin terecht was gekomen, of als een misdienaar tijdens de Kruisweg niet helemaal naar de zin van de pastoor oplette. Hij ondersteunde daarnaast met veel enthousiasme de toneelvereniging en de voetbalclub, die hij de naam Socii gaf.

De stichter van de kerk, Alexander Amandus Josephus Canisius Baron Van der Heijden van Doornenburg, ligt er begraven en de eerste Katholieke Minister-president die Nederland heeft gehad: Jonkheer Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck. Deze was getrouwd met Jonkvrouwe M.J.E.A. Van der Heijden van Doornenburg. Een verslag van zijn begrafenis haalde indertijd de kolommen van de Katholiek Illustratie, waardoor Vierakker opeens bekend werd in heel Katholiek Nederland.



ONS
ERFGOED

